

HOMILIE ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011

Wij bevinden ons in de vakantietijd. Scholen en bedrijven hebben voor even hun poorten gesloten. Verenigingen maken ook een pas op de plaats. Velen hebben ernaar uitgezien. Even niet door de agenda gedicteerd worden. Even tijd voor jezelf en voor elkaar. Vakantie is afgeleid van het Latijnse woord 'vacare' wat betekent: tijd hebben voor. Aandacht besteden aan datgene wat er zo vaak bij inschiet. Wij krijgen door drukte de kans niet om eens na te denken over ons leven en hoe wij aan ons leven verder vorm willen geven. Wie wil daarom niet van tijd tot tijd eens even alleen zijn? Even rust om op verhaal te komen? Maar dan kan er toch plotseling een beroep op je worden gedaan. Dat speelt in elk gezin. Voor kinderen zijn vader en moeder dag en nacht in functie. Ouders zijn hun toeverlaat, hun houvast.

Ook Jezus heeft behoefte om even wat vakantie te nemen: *"Hij voer in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn."* Maar het gaat met Jezus niet anders dan zo vaak met ons in onze vakantietijd. De mensen blijven beslag leggen op zijn aandacht en tijd. Zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna. Zij hebben van Jezus gehoord. Zij faam is hem al vooruitgesneld. De mensen hopen, dat Jezus hun redder is in hun zorgen. Misschien is het ook nieuwsgierigheid en willen zij Jezus eens aan het werk zien. Maar zoals mensen van alle generaties, zo hebben ook deze mensen in het evangelie hun zorgen, leed en verdriet. Zij hebben gehoord van deze wonderdoener Jezus van Nazareth, die blinden doet zien en lammen doet lopen en die voor ieder een goed woord heeft. Deze Jezus kan misschien ook hen helpen in hun zorgen en nood en zij gaan naar Hem op zoek. Zelfs dan, als Jezus een ogenblik alleen wil zijn, laten zij Hem niet met rust en lopen achter Hem aan.

De reactie van Jezus luidt echter niet: *"Nu even niet. Nu denk ik eens even aan mijzelf alleen."* Neen: Wij lezen: *"Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken."* Jezus voelt diep medelijden, want Jezus kan enkel vanuit liefde reageren. Hij **is** de liefde Gods voor ons mensen. Hij ziet deze menigte niet als een massa, maar Hij beziet ieder mens afzonderlijk in de ogen met zijn ogen van liefde. Jezus zoekt oogcontact met hen. Jezus ziet, hoe iedere mens zijn/haar levensverhaal heeft van vreugde en verdriet. Hij ziet de honger in hun ogen naar liefde, naar troost, naar houvast en genezing.

//Oogcontact moet van twee kanten komen. Hebt u wel eens gesproken met mensen die het oogcontact mijden? Dan is het moeilijk praten met elkaar. Dan is het moeilijk om elkaar te bereiken en elkaar te helpen. Voor ons geldt de vraag: Willen wij ons in de ogen laten kijken? En willen wij wel toegeven, dat wij maar mensen zijn met onze armzaligheid, die hongeren naar geluk, liefde en innerlijke vrede?

Daarom onderbouwt Jezus zijn aandacht voor onze menselijke honger naar geluk met een wonderteken. Hij geeft voedsel aan de grote menigte. Zijn liefde voor ons vermenigvuldigt Hij en voor iedereen persoonlijk heeft hij een overvloedig dagrantsoen: vijf broden en twee vissen. Jezus liefde is nooit mondjesmaat. *"Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op."*

Wij weten, hoe Jezus op de avond vóór zijn lijden dit teken heeft vernieuwd. Ook toen heeft Hij brood gebroken, maar erbij gezegd: Dit is Mijn Lichaam." En Hij heeft de beker met wijn laten rondgaan met de woorden: "Dit is Mijn Bloed, het teken van de

altijddurende vriendschap". Nog altijd wordt in de Eucharistieviering het brood gebroken en ofschoon het maar een klein beetje brood is dat ons wordt uitgedeeld, bevat het de volle maat van Jezus' leven en de volle maat van zijn liefde. Het is het voedsel tot eeuwig leven.

Zo wil de Heer de diepste honger in ons met overvloedige liefde stillen. Daarom zijn wij nooit meer alleen. Dan kan de Heer leven in het diepst van ons hart en dan gaan wij vanzelf op hem lijken en worden ook wij tot mensen van zelveleze goedheid en liefde die willen leven voor de ander. Amen