

Homilie Maria Tenhemelopneming C- 2010

Sommige mensen moeten alles kunnen. Ze moeten duizendpoten zijn. Het wordt gewoon van hen verwacht. En zij van hun kant hebben een dergelijk plichtsbesef, dat ze gewoon alles aanpakken wat zich aandient. Zij zijn manager van het huishouden. kinderopvoedster en verzorgster, kokkin, was- en poetsvrouw, hulp in alle nood, maar ook carrièrevrouw, en vooral ook nog echtgenote en moeder. Deze opeenstapeling is van alle tijden. En terwijl wij zo onze gedachte laten gaan over de taken die een vrouw in deze dagen vervult, vieren wij het feest van de Tenhemelopneming van onze hemelse moeder Maria. Wij vereren haar en vandaag zetten wij haar in de bloemen.

Waar staat Maria in het verhaal van de vrouw van vandaag? Staat ze, als moeder van Gods Zoon temidden van de vele vrouwen die overvraagd, uitgebuit en miskend worden? Eén ding is zeker: een carrièrevrouw was ze niet. Het evangelie vertelt eigenlijk heel weinig over haar. Haar naam wordt alleen dan vermeld, als haar persoon er op dat moment toe doet. Net zomin als Jezus zocht ze de schijnwerpers en het succes. Zij bleef steeds op afstand, ook toen haar Zoon zieken genas, boze geesten uitdreef, melaatsen reinigde en brood vermenigvuldigde. Ze verkoos de luwte behalve toen haar Zoon ter kruisiging werd afgevoerd. Toen maakte ze zich wél kenbaar als zijn moeder. Ze liet zich niet weggagen, maar volgde Hem op zijn kruisweg en bleef staan onder dat kruis, terwijl er van alle kanten de spottende opmerkingen werden geuit. Zo toont zij de sterke vrouw te zijn en niet alleen de eenvoudige dienstmaagd. En ook na Pasen is zij degene die het voortouw neemt en de uiteengevallen apostelgroep rond zich verzamelt en als een moeder in een gezin de groep samenhoudt. Rond haar zijn de apostelen samen om te bidden om de heilige Geest in de dagen tussen 's Heren Hemelvaart en Pinksteren. Men kan dus zeggen: Maria is de duizendpoot. Maria gaat ons voor. Zij is ons oriëntatiepunt. In de oeroude hymne "Ave, Maris Stella" groet de kerk haar als de 'Sterre der zee'. Wij zingen daarom "wees gegroet, o sterre, aan de hemel blinkt uw licht." Zoals de zeelieden op zee hun koers bepaalden aan de hand van de sterren, zo laten ook wij ons leiden door haar voorbeeld.

Maar als Maria ten hemel werd opgenomen, dan zegt dat iets over onze definitieve toekomst, over ons leven na dit leven. Wij geloven, dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wij zouden geneigd zijn om dit bijzondere wonder alleen op Hem te betrekken, want Hij was niet alleen een mens, maar Hij was ook God. De tenhemelopneming van Maria leert ons, dat er ook voor ons na dit aardse bestaan de hemel is weggelegd.

Wanneer zij dus ten hemel werd opgenomen, sluit dat in dat dit ook onze toekomst is. Haar eeuwige leven is een voorafbeelding van onze eigen toekomst.

In de eerste lezing hoorden we een visioen van de apostel Johannes over de strijd tussen goed en kwaad. Het goede wordt belichaamd door de zwangere vrouw, het kwade door de angstaanjagende draak. Die bedreigt de vrouw en haar kind, maar dat kind wordt snel weggevoerd naar God. Het wordt gered, en de vrouw kan vluchten. Het kwade krijgt dus niet het laatste woord, want God kiest partij voor het goede, het kwetsbare, het bedreigde leven. God is altijd onze beschermer opdat wij gaaf en integer blijven.

Dit visioen geldt ook vandaag nog, voor ieder van ons en voor heel de mensheid. Want de strijd tussen goed en kwaad duurt nog voort, maar als achterhoedegevecht. Wij zijn immers mensen, en waar mensen zijn, wordt er gemenst, in goede en in kwade zin. We zijn immers verre van volmaakt. Maar we staan er niet alleen voor. Jezus heeft al de nieuwe wereld tot stand gebracht, maar niet zonder ons. Wat ons te doen staat bezingt Maria in haar loflied dat we hoorden in het evangelie. 'Heersers ontnemt Hij hun troon,

maar Hij verheft de geringen. De hongerigen overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij met lege handen heen.' Zo zong Maria. Zij weet dus dat God ons de weg wijst, die Jezus ons is voorgegaan.

Maria was een mens zoals wij. Zoals blijkt uit het evangelie, was ze een meevoelende en helpende vrouw, en ook een gelovige en dankbare vrouw, een duizendpoot. Bij haar kunnen wij altijd terecht. De vele kaarsjes die hier elke week bij haar beeld branden, tonen aan dat we daar allen zeker van zijn. Laten we dus bidden dat zij ons blijft voorgaan, en dat zij voor ons blijft bidden, nu en in het uur van onze dood. Én van onze verrijzenis. Amen.

ZEGENING VAN DE VELDKRUIDEN EN -BLOEMEN

Aan deze dag van Maria Tenhemelopneming is een apart gebruik verbonden: de zegening van de veldkruiden. Aan deze zegening ligt een legende ten grondslag die ons vertelt, hoe bij Maria's Tenhemelopneming haar lege graf geurde van de veldkruiden en veldbloemen. Daarom wordt de dag van 15 augustus naar deze traditie ook wel zelf 'O.L.Vrouw-Kruidwijding' genoemd.

Bij de Vlaamse priesterdichter Guido kan men lezen waarvoor de 'kroedwusj' dient. Zo schrijft hij: "Komen er donderslagen, dan brandt men er enige kruiden in den schouwe en men verzoekt onder gebeden om den zegen, die over die blomme gesproken is om bevrijd te worden van donder en bliksem."

In ons land zijn 7 kruiden vereist: 2 broodgranen tarwe en rogge; 2 geneeskrachtige kruiden; 2 onheilwerende kruiden; verder een takje van walnoot of takje van appelboom of pruimenboom. Dit geheel kan verder nog opgesierd worden met andere veldbloemen als korenbloemen of klaprozen.

Het doel van de 'Kroedwusj' is om Maria als onze hemelse Moeder aan te roepen en ons onder haar bescherming te plaatsen. Daartoe verzamelen wij een aantal bloemen en kruiden, die door ons als zegeningen van de schepping herkend worden.

De heer zij met U - En met uw Geest.

Onze hulp is in de naam des Heren - Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Laten wij bidden:

Almachtige eeuwige God,

Gij hebt hemel, aarde en zee en al wat er leeft door uw woord geschapen.

Gij hebt de aarde bevolen gewassen, kruiden en bloemen te dragen voor het nut van mens en dier.

Gij hebt ieder soort geboden vrucht te dragen en zaad voort te brengen, ieder naar zijn soort.

Zij dienen ons niet alleen tot voedsel, maar hebben zij geneeskracht.

Daarom bidden wij U met hart en ziel:

+ zegen deze vruchten der aarde, deze kruiden en deze bloemen.

Stort over de natuurlijke kracht, die u hen hebt gegeven,

tevens ook de genade van uw liefdevolste zegen uit.

Laat ze ten goede komen aan mens en dier als voedsel en als geneesmiddel.

Laat ons steeds leven in het grote vertrouwen,

dat u met ons meegaat op onze levensweg en wij geborgen zijn in uw hand.

Dit vragen wij u op voorspraak van Maria, onze hemelse moeder Maria,

door Christus onze Heer. Amen.