

HOMILIE ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – C 2010

De mens lijkt soms een grote graaier en zakkenvuller. Wij wijzen graag met de vinger naar degenen die er met gouden handdrukken of royale bonussen van door kunnen gaan. Wij kijken jaloers naar deze mensen, want de verschillen in inkomen zijn soms wel heel erg groot. Maar wie kan er echt weerstaan aan de bekoring om in één klap steenrijk te worden. Zouden wijzelf anders reageren, als ons een zak geld voor de neus gehouden wordt. Sommige mensen zijn zelfs gokverslaafd. Zij lopen casino's of gokpaleizen binnen in de hoop om dat ultieme geluk te ervaren, dat alle geldautomaten beginnen te rinkelen of dat het winnende lot wordt getrokken. Verlangen naar geld, wie is er ongevoelig voor. Niet voor niets hebben de meeste ruzies met geld en bezit te maken. Niet voor niets is er een volkswijsheid, die ons vertelt, dat je mensen pas echt leert kennen, als je met hen een erfenis moet delen. Inderdaad is het zo, dat er ontelbaar vaak ruzie ontstaat, wanneer kinderen onder elkaar het bezit van hun ouders moeten verdelen. Niets nieuws onder de zon in het evangelie. Het is dus van alle tijden, dat de mens gretig op zoek is naar materieel voordeel. Dat hoeft niet slecht te zijn, als alles maar binnen bepaalde grenzen blijft. Maar het jammere is, dat de mens nooit genoeg heeft. Men wil zich steeds meer welvaart permitteren en welvaart kost geld. Alles wordt dan ook in geld uitgedrukt. Tegenslag kan dan ook slechts in geld worden gecompenseerd. Elk voorval wordt beoordeeld als een kans om zich in één klap rijk te maken.

Het lijkt dus een redelijke vraag aan Jezus, als iemand hem verzoekt om hem te helpen om zijn deel van een erfenis te verwerven. Het is immers een recht, waarover deze man Jezus aanspreekt. Maar Jezus reageert voor deze mens zeer teleurstellend. Jezus wil er niets mee te maken hebben. Rijkdom, bezit, macht zijn woorden die bij Jezus alleen maar gevoelens van wrevel opwekken. Het valt op, dat Jezus talloze malen in het evangelie waarschuwt voor rijkdom. "Pas op en wacht u voor alle hebzucht," is ook nu de reactie. "Want geen bezit kan ons leven veilig stellen." Jezus kan het niet verdragen, dat mensen ruziën om geld en goed, ook al lijkt dat rechtvaardig. Jezus ziet dieper. Hij ziet, dat zo vaak alleen nog het bezit telt. Families liggen jarenlang uit elkaar. Alle goede verhoudingen worden eraan opgeofferd. Liever jarenlange ruzie, lijkt het, dan in vrede met wat minder geld door het leven te gaan. Voor geld verkopen wij in de ogen van Jezus letterlijk ziel en zaligheid.

Om de menselijke dwaasheid te verduidelijken vertelt Jezus vandaag een gelijkenis van een dwaze rijke. Hem viel een overvloedige oogst ten deel. Nu ligt hij wakker niet van de zorgen vanwege zijn armoede, maar van zorg vanwege zijn rijkdom. Hij wil alles voor zichzelf houden. Met geen woord wordt in de redenering van de rijke man een toespeling gemaakt op de betekenis van zijn rijkdom voor andere mensen. Bovendien waren de armen in de tijd van Jezus op elke straathoek duidelijk zichtbaar aanwezig. Maar tot deze man, die zo vastzit aan zijn goederen, die alvast droomt over financieel binnen zijn, wordt klaar en duidelijk gezegd: "Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?"

Wij leven in een welvaartsstaat. Alles draait om geld. Iedereen wil steeds meer. Maar rijke mensen kunnen geestelijk arm zijn. Wie is er rijk? Degened die twee dikke auto's voor zijn villa heeft staan, nooit thuis is, zijn aandacht voor de kinderen afkoopt met alle nieuwigheden die er op de markt zijn? Mensen uit elkaar gegroeid, kinderen emotioneel verwaarloosd? Of de mensen die hun zegeningen tellen en thuis zijn in hun eenvoudige huis, waar plaats is voor velen, die er binnen komen. Waar misschien schraalhans

keukenmeester is, maar waar gezelligheid heerst en waar men om elkaar geeft. Wat er is, wordt er eerlijk met elkaar gedeeld en niemand kijkt op de ander neer. Waar ook voor God een plaats is en Hem ook aandacht wordt gegeven.

Het is duidelijk, dat Jezus' voorkeur naar deze laatste groep uitgaat, want materieel zijn zij misschien arm, maar er is de rijkdom van de liefde en het geloof en daar komt het in het leven op aan. Amen.