

## HOMILIE ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN C 2010

Stilaan naderen wij het feest van Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen, het feest van de nederdaling van de heilige Geest. Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren noemen wij de pinksternoveen. De kerk sluit zich aan bij de apostelen, die samen met Maria bidden, opdat Gods Geest over hen mag komen, want zo is hen beloofd. Jezus neemt niet afscheid zonder toe te zeggen om op een nieuwe wijze in ons midden te komen. Vertrouwen is daarom op zijn plaats.

Afscheid van Jezus en de komst van de heilige Geest: dat zijn de centrale gedachten in de liturgie van deze zondag. Terwijl Jezus weet, dat Hij ter dood gebracht wordt, plooit hij niet op zichzelf terug, maar Hij bidt voor zijn leerlingen en beveelt hen aan bij zijn hemelse Vader. Hij sluit zijn gebed met de woorden: "Opdat de liefde waarmee Gij mij hebt liefgehad in hen moge zijn en ik in hen." Dat is eigenlijk een omschrijving van de heilige Geest: Hij is Gods nabije in ons werkende liefde. Aan de heilige Geest geeft Jezus diverse namen die ons zijn betekenis uitleggen: Hij is de Helper, de Trooster, degene die bezieling schenkt. De Helper is bedoeld als een soort pleitbezorger, iemand op wie wij kunnen rekenen en op wie wij mogen steunen. Generaties christenen hebben Hem aangeroepen en hebben mogen ervaren, dat ze geholpen werden. "Kom Helper, heilige Geest," zo hebben zij telkens weer gebeden.

Dit gebed van Jezus wordt voortgezet door Maria die negen dagen lang met de apostelen samen is en met hen bidt om de heilige Geest te mogen ontvangen. Dit gedurende negen dagen herhaald gebed is daarna tot een vroom gebruik geworden in onze Kerk. Ook wij mogen ons bij dit gebed aansluiten, zeker wanneer de moderne mens ervaart, dat hij zijn leven niet naar onze hand kan zetten. Hij kan bidden om steun en inspiratie om de juiste beslissingen te nemen.

Een mens kan tegen zijn grenzen aanlopen. Hoe verder? Wat moet ik doen? Wat wordt er van mij verwacht? Het valt op, dat bij de tegenwoordige geloofsterugloop het bezoek aan bedevaartplaatsen niettemin stijgt. Wie op een gewone zondagmiddag de Kapel in 't Zand bezoekt, staat versteld van de drukte. Mensen, jong en oud, komen er om een kaars aan te steken. Men kan er verbaasd over staan, maar tegelijkertijd is het ook begrijpelijk. Zorgen hebben mensen altijd gehad en zorgen zullen er altijd blijven. Natuurlijk zijn er mensen die menen, dat wij alles zelf moeten zien te regelen in het leven, maar de ervaring leert, dat niet alles te regelen valt. Zo gaan bijvoorbeeld kinderen eigen wegen. Ze staan niet toe, dat ouders zich ergens mee bemoeien. Het enige wat ouders kunnen doen is een kaars opsteken en hun zorgen aan God toevertrouwen. Maar wij moeten wel goed bidden, want gebed is geen betaalmiddel bij God, maar het is de uitdrukking, dat je alles uit handen geeft en in Gods handen legt. God zal je op een of andere wijze helpen. Hij zal, zoals Jezus het ons uitlegde, je minstens zijn heilige Geest schenken.

### **pinksternovene**

Wij bidden om de heilige Geest. De heilige Geest is Gods blijvende liefde voor ieder van ons. In Jezus is Gods liefde persoonlijk in ons midden gekomen en deze goddelijke nabijheid blijft door de heilige Geest. De heilige Geest trekt met ons mee door het leven. Zovaak helpt Hij ons of kunnen wij Hem aanroepen. Het leven is zo ingewikkeld geworden. Wij kunnen wel veel naar onze hand zetten, maar wij blijven ook tegen onze grenzen aanlopen. Belangrijk is om steeds te weten: "Wij zijn en blijven in Gods hand, want God is trouw.

**gebed:**

Kom heilige Geest, vervul de harten uw gelovigen  
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.  
Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen  
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen  
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen  
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen.  
Geef dat wij door diezelfde Geest  
de ware wijsheid mogen bezitten  
en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.  
Door Christus, onze Heer. Amen.