

## HOMILIE DERTIGSTE ZONDAG – B 2009

Toen ik een ruim 20 jaren geleden Israel bezocht, kwam ik ze tegen, de blinde bedelaars. Zij stonden op de punten, waar zij veel toeristen verwachtten en zij wisten op een of andere manier de aandacht te trekken. Met bedelen brachten zij de dag door. Gelukkig hoeft dat in onze samenleving niet meer. Toen ik die mensen daar zag bedelen, moest ik aan Bartimæus denken, de blinde bedelaar uit het evangelie van vandaag. Hij is ons vertrouwd geraakt. Elke kinderbijbel vertelt zijn verhaal uitgebreid. Bartimæus wordt hij genoemd, wat betekent: zoon van Timæus. Hij heeft dus eigenlijk geen eigen naam. Hij wordt alleen naar zijn vader genoemd. Zijn eigen naam en leven interesseert de mensen niet. Bartimæus is een mens van niets. Geen eer aan te behalen.

De persoon van Bartimæus staat voor een leven in eenzaamheid, van niet meetellen. Men kan niet verwachten, dat hij zich gelukkig heeft gevoeld. Hij lijkt daarom maar in zijn lot te berusten, totdat hij hoort, dat Jezus van Nazareth voorbij komt. Van Jezus heeft hij gehoord, dat hij lammen heeft laten lopen, doven heeft laten horen en blinden heeft laten zien. Deze Jezus is degene, die hem uit deze uitzichtloze toestand kan bevrijden en hem weer uitzicht kan geven. Op Jezus vestigt hij alle hoop en luid schreeuwt hij het uit: "Jezus, heb medelijden met mij! Maak dat ik zien kan."

Die bede van de blinde Bartimeüs zou ook de bede van ons allemaal moeten zijn Heer, maak dat ik zien kan!!" Want te vaak zijn we ziende blind, of we zien alleen maar wat we graag willen zien, of we kijken door een gekleurde bril. Vaak is het zo dat we pas dingen zien als iemand ons erop wijst. Of wij zijn verblind door ons eigen gelijk en hebben geen oog voor een andere opvatting.

//Soms is het evangelie een zoekplaatje. "Kijk eens goed. Op wie lijk je of op wie zou je willen lijken? Herkennen wij ons in Bartimeüs? Of spreekt ons de figuur van Jezus aan? Of beperken wij onze rol tot de groep omstanders?"

Want je kunt je afgeschoven voelen als Bartimæus. Je telt niet mee. Zovelen kennen dat gevoel: Kinderen, die gepest worden. Mensen, over wie geroddeld wordt. Vult u maar in. Bartimæus kan in verschillende gedaanten in ons midden zijn. Maar Bartimæus is meer dan enkel een zielige figuur. Hij is ook iemand die gezien en gehoord wil worden. Als de omstanders hen toesnauwen dat hij moet zwijgen, roept hij nog harder. Hij schreeuwt zijn vertrouwen in Jezus uit. Het is niet voor niets dat Jezus op het eind tegen hem zegt: "Ga, uw geloof heeft u gered".

En als we van die Bartimæus dan naar onszelf kijken, dan kunnen we ons de vraag stellen: Ik kan me natuurlijk ook verstoten voelen, maar heb ik ook iets van het geloof van Bartimæus? Heb ook ik iets van zijn vertrouwen in God? Bartimæus was dan lichamelijk blind, maar geestelijk zag hij dingen heel helder.

Kijken we even naar die omstanders. Zij komen met Jezus aanlopen. Jezus blijft staan bij die blinde man, maar zij willen doorlopen. Ze zijn blind voor de nood van die blinde mens. Van verschillende kanten krijgt hij commentaar en het verzoek te zwijgen. Hij heeft immers ook te zwijgen, want hij is maar een blinde bedelaar. Hij telt niet mee, want hij heeft geen naam. Dat is tijdverlies. Hebben ook wij niet de neiging om door te lopen? Ik heb nog zoveel doen. Ik heb geen tijd. Ze moeten maar aankloppen bij de daartoe bestemde instanties. Maar wie met Jezus meeloopt wordt naar mensen gebracht als Bartimæus. Je wordt uitgedaagd.

Jezus zegt tot Bartimæus: 'Je geloof heeft je genezen.' Voor B ging een wereld open. Wij zijn helaas liever bijziend. Wij kijken niet verder dan ons eigen voordeel en zien liever niet teveel, want dat zou ons onrustig kunnen maken. Misschien moeten ook wij wat vaker bidden: "Jezus, ontferm u over mij. Maak dat ik zien kan en open mijn horizon, opdat ik in U geloof en dat ik de mens zie, die mij nodig heeft." Verlos mij uit mijn gesloten wereld, opdat alle mensen een plaats krijgen in mijn bestaan." En het antwoord van de Heer zal dan zijn: ga, ga aan het werk, uw geloof kan redding brengen, aan ons allemaal. Amen.