

# Preek "HOMILIE TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009"

## HOMILIE TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009

De nieuwjaarsrecepties zijn weer voorbij. Hier op de pastorie werd aan onze vrijwilligers en aan al diegenen die het wilden, de kans geboden om elkaar te ontmoeten en aan elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Mensen met verdienste voor de parochie en voor ons dorp konden elkaar ontmoeten. Zij werken samen in werkgroepen of als koorlid in een vereniging. Er was sprake van een wij-gevoel op nieuwjaarsdag.

Behalve op de pastorie zijn er nog vele recepties en ontmoetingen geweest. Het dagelijkse leven is zelfs gevuld met deze intermenselijke contacten. Sommige zijn vluchtig. In andere gevallen raken wij geboeid door een persoon en blijft het contact bestaan. Wij worden nieuwsgierig, want deze gesprekspartner heeft mij iets te zeggen. Ik kan iets van hem/haar leren. Er ontstaat een band.

Het evangelie vertelt ons vandaag van een verrassende ontmoeting van twee leerlingen van Johannes de Doper met Jezus. De volksprediker Johannes heeft Jezus aangewezen en omschreven als het Lam Gods. Deze omschrijving roept bij deze vrienden verwachtingen op van de aangekondigde vredestichter en Dienaar Gods, de Godsgezant en lang verwachte Redder. Nieuwsgierig lopen zij daarom Jezus achterna. Van deze Jezus willen ze meer weten. Hoezeer heeft ook onze tijd behoefte aan deze mensen, die deze kunst verstaan om mensen op Jezus te wijzen, hen nieuwsgierig te maken en zo te raken, dat ze er alles voor over hebben om de persoon van Jezus beter te leren kennen. Het is natuurlijk de taak van priesters, maar ook van ouders die bij het doopsel beloofd hebben om hun kind op Jezus te wijzen. Het is eigenlijk de taak van iedereen die er waarde aan hecht om christen te zijn.

Nieuwsgierig lopen de vrienden van Johannes Jezus achterna. Plotsklaps draait Hij zich om en vraagt: "Wat verlangen jullie van mij?" Waarmee kan ik jullie van dienst zijn? Op deze vraag van Jezus antwoorden de leerlingen verbluffend vrijmoedig: "Rabbi, waar houdt U zich op? Waar woont U?" "Mogen wij met U meegaan, want wij willen U nader leren kennen: Wie bent U? Wat bezielt U?" Jezus zegt gastvrij: "Kom maar mee." "Ze gingen met Hem mee en bleven de hele dag bij Hem." Zo lezen wij. Herkennen wij in deze vragende en zoekende leerlingen niet onszelf? Ook ons boeit de vraag: 'Wat is er zo bijzonder aan Jezus?' Maar dan zullen wij Hem zelf aan het woord moeten laten. Wij moeten het gesprek met Hem aangaan en Hem aanvaarden als onze Leraar, die ons zijn Evangelie leert. De kans is groot, dat dit gesprek met de Heer niet zonder uitwerking blijft, want Hij is in staat ons hart diep te raken en ons aan het denken te zetten. Willen wij Jezus leren kennen? Willen wij zijn Boodschap leren? Leerling zijn?

Als wij iemand uitnodigen in onze woning, dan geven wij meer prijs, dan alleen maar ons adres. Gastvrijheid betekent samenzijn. Gastvrijheid wordt gevierd met eten en drinken. Soms wordt er ook nog gezongen. Verder mag de gast zien, hoe we leven en hoe wij zijn. Gastvrijheid betekent wederkerigheid, samenzijn.

//Ook nu zijn wij hier samen op uitnodiging van de Heer Jezus. Hij wil met ons vieren. Hij nodigt ons uit aan zijn tafel en deelt zichzelf aan ons uit als ons eten en drinken in brood en wijn.

“Kom en zie,” Zo is de uitnodiging die Jezus de eeuwen door altijd weer via de kerk herhaalt en ook nu weer wil Hij voor ons gastheer zijn. De eerste lezing vertelt ons hoe God blijft aankloppen bij Samuel. God wil bij ons zijn. Daarvoor is de Kerk gesticht, die dienstbaar wil zijn in Jezus’ naam. Op de poster vanwege KERKBALANS staat te lezen, hoe de kerk er in Jezus’ naam wil zijn: in Jezus’ naam is zij ijkpunt op die ingewikkelde levensweg waar wij voor zovele keuzes worden geplaatst. Zij wijst ons naar de hemel en voorkomt dat wij enkel gelijkvloers leven. In Jezus’ naam is zij mensen nabij en biedt inspiratie tot naasteliefde. Zij schenkt hen troost, kracht en bij leed of verdriet. In Jezus’ naam schenkt zij het sacrament van het doopsel en bindt hen aan Jezus. Zij helpt mensen om iets moois van het leven te maken in het sacrament van het huwelijk. Zo is de kerk als de plaatselijke parochie van blijvende waarde.

Wie geraakt is door de persoon van Jezus, kan het geluk niet voor zichzelf bewaren. Jezus is het waard, dat zijn levenswerk wordt voortgezet tot geluk van de mensen.

“Kom en zie,” zegt Jezus ook tot ons. Wees welkom en doe mee. Laat deze wereld niet verkommen tot een woestijn zonder liefde. Doe mee. Amen.