

Preek "HOMILIE 6e ZONDAG IN DE PAASTIJD B 2009"

HOMILIE 6e ZONDAG IN DE PAASTIJD B 2009

Er is geen woord te bedenken, dat wij vaker in de mond nemen dan dat bijzondere woord 'liefde'. De kleuter al drukt zijn kusjes op mama's wang en noemt haar de liefste mama die er is. De puber ervaart zijn eerste gevoelens van verliefdheid en leeft met zijn hoofd in de wolken. Op latere leeftijd is de liefde tot een band geworden van trouw, van vergroeid-zijn en elkaar niet meer kunnen missen. Maar ook is 'liefde' een gevoel dat kan omslaan in het tegendeel. Haat en wraakgevoelens zijn vaak de reactie op de teleurstelling en de pijn, waar iemand zich miskend voelt. De goede bedoelingen werden misbruikt.

Er is geen godsdienst waarin de onderlinge liefde zo'n centrale opdracht vormt als onder christenen. Zozeer zelfs dat wij kunnen zeggen: daar komt het in het christelijke leven op aan. Toen aan Jezus gevraagd werd: wat is het voornaamste gebod, luide zijn antwoord heel kort: 'Bemin God en de naaste.' En hij vertelde ons de parabel van de barmhartige Samaritaan. De priester en de leviet, mensen met hoge idealen, lieten het bij woorden alleen en lieten de beroofde en in elkaar geslagen reiziger aan zijn lot over. De vreemdeling daarentegen, voor wie niemand een goed woord over had, de Samaritaan, wilde de naaste zijn en bood hulp. Ons is deze parabel zeer vertrouwd. Maar de toehoorders van Jezus hebben de kritiek van Jezus aan deze joodse leiders goed begrepen. Schone schijn, maar vaak onwaarachtig.

Wij kennen het belang van de liefde voor het geluk van de mensheid, maar tegelijkertijd moeten wij toegeven, dat ideaal en werkelijkheid vaak ver uit elkaar liggen. Iedereen is ervan overtuigd, dat ons levensgeluk met liefde te maken heeft: met liefhebben en met bemind worden. Maar wie de geschiedenis van de mensheid beziet, stelt zich de vraag: Wat is er toch met die mensheid aan de hand, dat er nog nooit eens wereldwijd één dag van vrede en geluk is geweest. Op school leerden wij het vak geschiedenis als een geschiedenis van veldslagen en oorlogen. Het was de geschiedenis van veldheren, die naderhand met een standbeeld werden geëerd. Hoe het de gewone mensen verging, laat zich raden: 'brandstichting, plundering en verkrachting.'

De afgelopen 20e eeuw was zeker een eeuw waarin grote vooruitgang werd geboekt in sociale verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit. Welvaart voor grote delen van de wereldbevolking, maar tegelijkertijd ook de eeuw van de tegenstellingen tussen oost en west, en noord en zuid. Het is de eeuw die massavernietigingswapens ontwikkelde. Vele miljoenen mensen zijn gestorven ten gevolge van oorlog en onderdrukking.

Ofschoon iedereen ervan overtuigd is, dat elke mens pas door liefde gelukkig kan zijn, heeft toch iedereen een aansporing nodig. Daarom de niet aflatende oproep van Jezus: "Dit is mijn gebod: 'Hebt elkaar lief.'" Ieder weldenkend mens zal deze woorden onderschrijven. Maar om duidelijk te maken, wat Jezus bedoelt, voegt hij eraan toe: "Hebt elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad." Daarmee geeft hij aan zijn

oproep een bijzondere radicaliteit. Bij liefde denken wij immers zo vaak alleen aan een gevoel van geluk. Als dat gevoel er niet meer is, achten wij ons van de opdracht ontheven. De volksmond zegt dan: 'Ik ben goed maar niet gek.' Of: 'De liefde hoeft niet van één kant te komen.' Dergelijke reserves of voorwaarden kent Jezus niet. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Daarom vergeeft hij ook ten allen tijde. Zelfs toen Hij aan het kruis hing, zei Hij nog: "Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen." Maar ook in zijn prediking komt altijd weer de opdracht van de liefde ter sprake.

Jezus spreekt deze woorden tijdens het laatste samenzijn met zijn leerlingen. Zijn woorden zijn een soort geestelijk testament. Zij drukken uit wat Jezus zijn leerlingen uitdrukkelijk op het hart wil binden. Zovele ouders, die weten dat zij gaan sterven, zeggen hetzelfde tegen hun kinderen. 'Hebt elkaar lief.' Verstaat uuch. Op eigen kracht lukt ons dit niet. Daarom belooft Jezus ook zijn heilige Geest: zijn bezieling, zijn mentaliteit, zijn kracht, zijn vuur. In deze dagen tussen Pasen en Pinksteren bidden wij : "Kom heilige Geest. Geef mij de kracht om een mens van liefde te zijn. Amen.