

Parochie Sint Martinus Vlodrop



Informatie uit de parochie 2020

Afbeelding voorzijde:

Dagkapel parochiekerk: Icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Geschilderd door Bert Schmitz *11-03-1942 Vlodrop † 08-11-2019. Door Bert geschonken aan de parochie St. Martinus te Vlodrop. Geplaatst met toestemming van mevrouw Lenie Schmitz-Küppers.

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
1. Algemeen	
1.1. Onze Parochie	5
1.2. Bestuur	6
1.3. Bestuurondersteuning	6
1.4. Vacatures	6
1.5. Vrijwilligers	7
1.6. Overige zaken	8
2. Financieel	
2.1. Wat is Kerkbalans?	10
2.2. Begroting	12
2.3. Kerkbijdrage	13
2.4. Periodieke gift	13
2.5. Vergoedingen misintenties 2020	14
2.6. Collectes	15
2.7. Onderhoud	15
2.7.1. Restauratie kerkhofmuur	15
2.7.2. Elektra	16
2.7.3. Verwarming	16
3. Vieringen	
3.1. Wekelijkse kerkdiensten	16
3.2. Parochievieringen en vieringen tijdens de feestdagen	16
4. "TOEN WAS GELOVEN HEEL GEWOON ...	17
5. Als katholieken afscheid nemen	
5.1 Luiden van de klokken	20
5.2 Begraven en cremeren	20
5.3 Laatste rustplaats	21
5.4 Nalaten	21
6. Evenementen en activiteiten	
6.1 "Kom op de soep"	22
6.2 Vastenactie	22
6.3 Enveloppenactie	23
6.4 Tuinfeest	23
6.5 Kienen senioren	23
6.6 Sociale actie	23
6.7 Kerstmarkt	23

Voorwoord

Beste parochianen,

Ook dit jaar ontvangt u een informatieboekje waarin wij weer aandacht vragen voor de actie **kerkbalans**, maar waarin u tevens andere informatie kunt lezen. Het is een boekje dat als naslagwerkje bewaard kan worden. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met het parochiebureau, pastoor H. Schnackers of een van de andere leden van het kerkbestuur. Achter in het boekje bevindt zich net als voorgaande jaren het aanmeldformulier voor deelname aan de actie kerkbalans.

Het kerkbestuur parochie St. Martinus

ALGEMEEN

1.1 Onze parochie

Meer dan aan een gebouw doet het woord 'kerk' ons denken aan mensen die een geloofsgemeenschap vormen. Deze gemeenschap heeft met elkaar gemeenschappelijk dat de leden zich christenen noemen, waarbij het woord 'katholiek' het christen-zijn nog nader omschrijft. Deze geloofsgemeenschap noemen wij ook 'parochie'. Onze protestantse medechristenen spreken bij voorkeur van 'gemeente'.

Deze geloofsgemeenschap moet in 'balans' zijn. Het woord 'balans' zou ons aan geld kunnen doen denken, maar een parochie kan rijk zijn en toch stervend. Een parochie kan soms maar over beperkte geldmiddelen beschikken en toch levend zijn. Het kapitaal van een parochie zijn allereerst de gelovigen die zich inzetten als vrijwilliger op de pastorale werkvelden van vieren, leren en dienen maar ook zij die een beroep doen op de hulp van de parochie. Ook niet-katholieken mogen bij de parochie aankloppen.

De parochianen laten een parochie leven en geven invulling aan de diverse taakvelden die er in de parochie zijn zoals het vieren in de liturgie en de sacramenten. Door het leren in de verkondiging willen we ook God een plaats geven in ons midden. Zo geven wij het geloof aan elkaar door. Ten slotte willen wij aan elkaar dienstbaar zijn en bouwen aan de gemeenschap en aan elkaars geluk. Zo zorgen wij, dat de parochie vitaal blijft.

De parochie vertegenwoordigt een sociaal kapitaal. Maar er moeten helaas ook inkomsten worden gewonnen, want de parochie kent ook onkosten zoals voor salarissen, kosten voor energie en onderhoud van gebouwen en verzekeringen. Daarom is een voortdurende geldwerving noodzakelijk om de parochie vitaal te houden.



1.2 Bestuur

Voorzitter	Pastoor Mgr. Dr. Hub Schnackers
Secretaris	Marjon v/d Beek - Heiligers
Penningmeester	vacature
Lid	Els Holten – Lommen
Lid	Lia van Osch – Cuijpers
Lid	Tom Hendrix
Erelid	Wiel Tillmans

1.3 Bestuursondersteuning

Parochiebureau	Kerkstraat 2, telefoon 0475-401207
Administrateur	Ton Abels
Facilitaire zaken	Frans van Birgelen

1.4 Vacatures

Op dit moment zijn er in het bestuur vacatures voor de functie van

Penningmeester
Bestuurslid / coördinator onderhoud

Verder is er plek voor vrijwilligers die willen ondersteunen

- bij administratieve werkzaamheden in het parochiebureau
- bij de vieringen (denk aan collectanten)
- als zanger(es) in ons koor
- in de diaconie (bezoeken zieken, helpen bij activiteit 'Kom op de soep')
- bij het onderhoud van de kerk en het parochiekerkhof
- als lid van de kerkenwacht (openen en sluiten kerk)
- als Senior-Acoliet (mis dienen bij begrafenissen)
- als Junior-Acoliet (dienen van de H. Mis en lector na het heilig Vormsel)
- als misdienaar na 1^e H. Communie (mis dienen in alle diensten m.u.v. begrafenissen)
- als collectant voor de vastenactie en de enveloppenactie

1.5 Vrijwilligers

Onze parochie bouwt op vele vrijwilligers. Daar is het kerkbestuur heel dankbaar voor. Zonder vrijwilligers kan een parochie namelijk niet bestaan. Op velerlei gebied zetten vrijwilligers zich in voor het welzijn en behoud van onze parochie, het kerkgebouw en het parochiekerkhof.

Bent u geïnteresseerd in een van de vacatures of wilt u iets betekenen als vrijwilliger voor onze parochie neem dan contact op met pastoor H. Schnackers of het parochiebureau. In een persoonlijk gesprek kunnen wij met u bespreken welke mogelijkheden er zijn en welke passen bij uw verwachtingen.

Ter illustratie willen we één groep vrijwilligers in dit boekje even extra onder uw aandacht brengen:

Onze lectoren en avondwakegroep

Nog niet zo heel lang geleden werd het kerkelijke leven volledig door de priesters bepaald. Hoogstens de koster mocht het priesterkoor betreden. De mensen woonden de H. Mis bij, die door de priester werd opgedragen. Dat was een passieve deelname. Door de liturgievernieuwing is erop gewezen dat deze situatie ongewenst is, want wij nemen actief deel aan de eucharistie, waarbij een aantal taken uitdrukkelijk ook aan de deelnemende gelovigen moet worden toevertrouwd. Daarom zijn er **de lectoren**, die zorg dragen voor het voorlezen van de lezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament en de voorbede. Ook staan ze de priester ter zijde bij het uitreiken van de heilige Communie.

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat lectoren hun taak vervullen vanuit een diep geloof, dat ze ook beleven en belijden, als ze niet aan de beurt zijn. Een lector moet een voorbeeld zijn.

Naast de lectorengroep is er ook **een avondwakegroep**. Aanvankelijk is deze groep uit nood geboren, omdat de parochiepriester vaak avondverplichtingen had en niet zelf kon voorgaan in de avonddienst. Maar gebleken is, dat deze groep ook in een aparte behoefte voorziet. Niet alle nabestaanden wensen een gewone uitvaart met eucharistie, maar willen toch een afscheid vanuit de parochiekerk, dat minder gebonden is aan de liturgische voorschriften. Onze avondwakegroep wordt om zijn aanpak algemeen gewaardeerd om de persoonlijke noot die altijd doorklinkt en die voor de nabestaanden zeer troostvol is.

1.6 Overige zaken

Spreekuur pastoor

Maandag van 18.00 tot 18.30 uur

of op afspraak

Tel: 0475-400341 of 06-10697628

e-mail: hjgmschnackers@gmail.com

Openstelling parochiebureau

Elke woensdag ochtend van 09.00 tot 12.00 uur

of op afspraak

Tel: 0475-401207 of 06-48690855

e-mail: martinus@roerkerken.nl

Ziekenhuis opname – verhuizing

In verband met de privacywetgeving krijgt de parochie niet meer automatisch de informatie van gemeente, ziekenhuis of verzorgingshuis.

U kunt deze informatie doorgeven aan het parochiebureau.

Huisbezoek

Pastoor Schnackers bezoekt u thuis als u dit wenst.

Bel voor een afspraak 0475-400341 / 06-10697628

Of stuur een e-mail : hjgmschnackers@gmail.com

Huiscommunie

De huiscommunie wordt gebracht de donderdag voorafgaand aan de eerste vrijdag van de maand bij hen die zich hiervoor hebben aangemeld. Aanmelden kan via het parochiebureau.

Ziekenzalving

Belt u hiervoor rechtstreeks met pastoor Schnackers

0475 - 400341 of 06-10697628 of bij zijn afwezigheid

pastoor J. L'Ortye (0475-401221)

Misintenties

Deze kunt u aanvragen met het misintentieformulier op pagina 27 van dit boekje of het formulier uit de folderbak achter in de kerk (inleveren bij het parochiebureau Kerkstraat 2) of via e-mail martinus@roerkerken.nl

Betaling contant of via bankrekening IBAN NL10RABO 01546 00512 t.n.v. RK Kerk Sint Martinus te Vlodrop o.v.v. naam voor wie de intentie bestemd is.



2. FINANCIËEL

2.1 Wat is Kerkbalans?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari de toezegging tot **een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke parochie.**



De parochie krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, vergaderkosten en ook de koffie na afloop van een feestelijke parochieviering zijn een kostenpost, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee en ondersteun onze parochie.

U vindt het aanmeldformulier op pagina 26 in dit boekje

Mijn kerk

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.”

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

Met de slogan ‘Geef voor je kerk’ wordt dit jaar 2020 de actie ‘KERKBALANS’ gevoerd. Omdat de actie KERKBALANS een geldwerf actie is, zou men geneigd zijn direct een bedelpreek te verwachten. Maar belangrijker is dat wij als mensen van onze parochie **om elkaar** geven en daarom ook om de parochie geven. Hoe vaak zeggen geliefden niet tegen elkaar

dat ze van elkaar houden en om elkaar geven. Ze herhalen het keer op keer. Om elkaar geven verbindt parochianen aan elkaar en doet hen zorg dragen voor elkaar. Daarom besteedt de parochie aandacht aan de diaconie of de caritas. Mensen mogen niet verloren lopen. Tegenwoordig wordt overal de privacy van mensen beschermd en daarvoor zijn goede redenen aan te voeren, maar dit heeft ook zijn keerzijde. Nu kunnen mensen vergeten raken en vereenzamen. Eenzaamheid is een geestelijk lijden, dat vele ouderen en alleenstaanden treft. De parochie geeft om deze mensen.

Zoveel jonge mensen hebben hun eigen problemen in huwelijk of relatie. Kinderen lopen soms verloren. Ook om deze mensen geeft de parochie. Soms zijn haar middelen beperkt, maar het is de parochie een zorg dat de gezinnen plaatsen zijn van onderlinge harmonie en geluk.

Bij deze zijn twee groepen in de parochie genoemd die ons ter harte gaan en om wie de parochie geeft.

Maar een parochie is ook een geloofsgemeenschap die om God geeft. God heeft waarde voor hen, omdat ze op Hem vertrouwt als iemand die hen houvast geeft in het leven. Een mens mag weten dat hij/zij door God gewild is en dat het einde van het leven weer een thuis komen is in het hemelse Vaderhuis. Maar de parochie komt ook elk weekend samen om bezieling te ontvangen voor de dagelijkse plichten in gezin of werk. Een parochie geeft om God.

Doe daarom mee met de actie. En vul het aanmeldformulier in op pagina 26 achter in dit boekje.



2.2 Begroting

Parochie in cijfers

BEGROTING 2020

LASTEN

PERSONEELSKOSTEN	25.000,00
KOSTEN ONROEREND GOED	31.000,00
KOSTEN EREDIENST	5.000,00
KOSTEN PASTORAAL	2.000,00
VERPL/VRIJWILLIGE BIJDRAGEN	11.000,00
BEHEERSKOSTEN	7.000,00

TOTAAL LASTEN **81.000,00**

BATEN

BIJDRAGE PAROCHIANEN	36.000,00
OPBRENGSTEN UIT BEZITTINGEN	16.000,00

TOTAAL BATEN **52.000,00**

Begroot tekort van circa 29.000 euro.

Toelichting bij de begroting.

In 2020 moet er in de parochiekerk groot onderhoud gedaan worden aan de verwarming, elektra en het uurwerk. In voorgaande jaren zijn daarvoor voorzieningen getroffen.

In 2020 zal ook aan aanvang gemaakt worden met de restauratie van de kerkhofmuur. Dit is noodzakelijk om verder verval van een deel van de muur te voorkomen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In 2019 heeft de enveloppenactie het mooie bedrag van in totaal € 2000,00 opgebracht voor dit doel. Ook heeft de provincie Limburg de parochie een subsidie toegekend van € 13.750,00. Het zal echter niet toereikend zijn om de werkelijke kosten te dekken. De parochie zal daarom een groot deel van de kosten hiervoor zelf moeten betalen.

2.3 Kerkbijdrage

Normbedrag per jaar € 110,00

De over de laatste vier jaar betaalde kerkbijdrage wordt in mindering gebracht op de tarieven voor de uitvaart. In twijfelgevallen kunt u het parochiebureau raadplegen. Natuurlijk is niet iedereen even draagkrachtig. Wij zijn dankbaar als dit normbedrag wordt gegeven. Daarvoor alvast bedankt.

2.4 Periodieke gift

Periodieke gift goed middel voor meer inkomsten voor onze parochie

De actie kerkbalans is een belangrijke bron van inkomsten voor onze parochie. Daar zijn wij de deelnemers ook heel dankbaar voor. Sinds 1 januari 2014 jl. is het eenvoudiger geworden om een gift aan een **Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)** te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Een periodieke gift kan nu ook via **een overeenkomst** tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. Onze parochie heeft de ANBI status.

Een gift is een periodieke gift als:

- de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
- de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
- de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling;
- en de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel van zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan

bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald. Het is zeker de moeite waard om bovenstaande in overweging te nemen. Wij leggen u graag persoonlijk uit hoe het werkt. U kunt hiervoor een afspraak maken via het parochiebureau.

2.5 Vergoedingen misintenties 2020

Vieringen (maandag t/m vrijdag)	12,50
Weekend (za/zo) incl. feestdagen	27,50
Huwelijk	440,00
Uitvaart met of zonder avondwake / avondmis	440,00
Avondwake/avondmis zonder uitvaartmis	325,00
Jubilea buiten de reguliere weekenddienst	275,00
Doopviering	Gift

Gesticht jaargetijde

De wens om gedurende meerdere jaren op een vaste datum in het jaar een intentie te laten lezen voor een overledene leggen wij vast in een stichtingsakte. Deze wordt goedgekeurd door het Bisdom. U betaalt vooruit. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar).

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

5 jaar € 62,50

10 jaar € 125,00

20 jaar € 250,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

5 jaar € 137,50

10 jaar € 275,00

20 jaar € 550,00

2.6 Collectes

Collectes

Tijdens de parochievieringen houden wij behalve een collecte middels de schaaltes ook een openschaalcollecte. Dit is voor het in stand houden van onze parochie, ons kerkgebouw, het parochiekerkhof en voor de sociale acties.

Deze collecte vindt tevens plaats bij bijzondere feestdagen, zoals kermis, Kerstmis, Pasen, etc.

Collectes tijdens avondwake/avondmis en / of uitvaartmis

Deze collecte is tevens bestemd voor heilige missen voor de overledene. In de parochievieringen herdenken wij de overleden parochianen van wie wij in een avondwake/avondmis en/of uitvaartmis afscheid hebben genomen. Dit doen wij vanaf de datum waarop de zeswekdienst heeft (zou hebben) plaatsgevonden tot een jaar na het overlijden. Gedurende deze vieringen worden de namen van deze overledenen genoemd en wordt er een lichtje voor hen aangestoken. De nabestaanden ontvangen tijdig bericht wanneer deze vieringen worden gehouden.

2.7 Onderhoud

2.7.1 Restauratie kerkhofmuur (Cultureel erfgoed)

In 2020 zal gestart worden met de restauratie van een deel van de kerkhofmuur. Dit zal in eerste instantie het gedeelte zijn van en met de grote poort richting Angsterweg en vervolgens het gedeelte muur richting de graftombe van Scherpenzeel-Heusch. In een tweede fase wordt de muur links van de grote poort t/m het pastoorspoortje aangepakt. Een projectgroep bestaande uit afvaardiging van het kerkbestuur (Tom Hendrix), de stichting renovatie begraafplaats (Riny Mulders-Maessen) en adviseur Louis op de Kamp zullen dit project begeleiden. Zoals reeds vermeld heeft de parochie een subsidie ontvangen van de provincie Limburg en zal de opbrengst van de enveloppenactie van 2019 hiervoor worden bestemd. Ook heeft het kerkbestuur hiervoor een voorziening getroffen. Desondanks zal dit alles niet toereikend zijn. Hecht u waarde aan behoud van cultureel erfgoed en wilt u een extra "steentje" bijdragen aan deze restauratie dan is uw gift meer dan welkom op bankrekening IBAN NL10RABO 01546 0512 t.n.v. RK Kerk Sint Martinus te Vlodrop o.v.v. restauratie muur.

2.7.2 Onderhoud elektra kerk

Een kerkgebouw moet aan andere eisen voldoen dan een woonhuis. In beiden moet het elektragedeelte in orde zijn. Dat is logisch. Verzekeringstechnisch wordt echter anders gekeken naar beide gebouwen. Wat in een woonhuis wellicht wel nog mag, wordt in een zakelijk gebouw niet meer geaccepteerd. Dit heeft ertoe geleid dat na een grondige inspectie door een daartoe bevoegd bedrijf een inspectierapport is gemaakt waarin alle aanpassingen zijn opgenomen. Concreet zal dit leiden tot een aantal aanpassingen in onze kerk. U als bezoeker zult daar geen hinder van ondervinden.

2.7.3 Onderhoud verwarming

Vindt u het ook zo aangenaam warm als u in onze kerk komt en plaatsneemt in uw bank? Jaarlijks wordt net als wellicht bij u thuis, de verwarmingsketel gecontroleerd. In 2020 zullen een aantal aanpassingen moeten plaatsvinden. Het kerkbestuur heeft daarvoor een voorziening getroffen om het werk uit te kunnen laten voeren.

3. VIERINGEN

3.1 Wekelijkse kerkdiensten

Maandag 18.30 uur

Rozenkransgebed en aansluitend H. Mis

Dinsdag t/m vrijdag 08.30 uur H. Mis

m.u.v. de 1^e vrijdag van de maand 18.30 uur aanbedding van het Allerheiligste en aansluitend H.Mis.

Zaterdag 18.00 uur H. Mis

De mistijden en misintenties worden ook vermeld in het Vlodrops Nieuws.

3.2 Parochievieringen en vieringen tijdens de feestdagen

Eenmaal per maand is er een parochieviering bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of thema. De data van de feestdagen, bijzondere vieringen en parochievieringen voor 2020 vindt u op pagina 24 en 25 in dit boekje.

4. 'TOEN WAS GELOVEN HEEL GEWOON...?'

Gewoon?

“Toen was geloven heel gewoon,” was enkele jaren gelden de titel van een programma, waarin Andries Knevel terug reisde naar de tijd, waarin geloven gewoon leek. De titel lijkt gekaapt, want er was ooit het tv-programma met de titel: “Toen was **geluk** heel gewoon,” met Gerard Cox en Joke Bruijs als hoofdrolspelers. Zowel bij de conclusie dat **geluk** toen heel gewoon was alsook bij de vaststelling dat **geloof** toen heel gewoon was, kan men enige kanttekeningen plaatsen. Het geluk was immers ook in de jaren '50 van de vorige eeuw niet zo vanzelfsprekend. Het was niet alles goud wat blonk. In de samenleving niet en ook in de kerk niet.

Heimwee

Natuurlijk denk ook ik wel eens met heimwee terug aan mijn kinderen en jeugdijaren, toen geloven heel gewoon leek, want de koster hoefde slechts de klokken te luiden en de kerk liep vanzelf helemaal vol. De bekoring bestaat om naar die situatie terug te verlangen. Maar onderhuids leefde er in de jaren '50 ook onder gelovigen al een zekere onvrede, die zich in de jaren '60 en '70 verder manifesteerde. Blijkbaar maakte de wijze van geloven in die tijd ook niet altijd gelukkig. De kerk had een macht, waarbij toen al vraagtekens werden gesteld. Nu heeft de kerk zeker het geloof niet zelf gemaakt. We spreken van een ons door God geschonken geloof. Daarom houdt de Kerk vast aan de Openbaring en leest zij de Bijbel, die een verdere concretisering heeft gekregen in de traditie als een soort constante in de geloofsuitleg. Maar de omstandigheden waaronder mensen leven en hun geloof beleven, veranderen steeds. Het zou fout zijn te menen, dat de maatschappelijke veranderingen die zich in sneltreinvaart achter de huisdeur voltrekken, aan de kerkdeur voorbij zouden gaan. Steeds meer wordt er daarom erkenning gevraagd voor de eigen persoonlijke geloofskeuze. Een persoonlijke geloofskeuze is zeer toe te juichen. We prefereren geen geloof meer, dat enkel als 'geloof van huis uit' wordt omschreven zonder een bewuste eigen keuze. Maar geloven mag ook niet een soort shoppen worden. Dat kan niet de bedoeling zijn, want ons geloof is geopenbaard en we horen tot een wereldwijde kerkgemeenschap. We lezen dezelfde bijbel en kennen dezelfde 10 heilige leefregels. We lezen hetzelfde ons toevertrouwde evangelie

met dezelfde Bergrede. We vieren dezelfde sacramenten. Ons geloof heeft samenhang en is nooit 'kiezen uit een grabbelton'. Toch kan de kerk het geloof niet afdwingen. Daarop leek het vroeger soms. Daarom zal de kerk nu moeten uitnodigen tot een eigen bewuste geloofskeuze. Ze staat daarbij niet met lege handen. Ze heeft aan de mensen de persoon van Jezus aan te bieden met zijn evangelie en zijn barmhartigheid en verzoening. Levensnoodzakelijk. Het evangelie bewerkt een verrijking van het menszijn. Jezus haalt het beste in ons boven aan talenten en eigenschappen, opdat we mensen zijn naar Gods bedoeling. Door Jezus weten we waarom we leven en wat het doel van ons leven is.

Bewuste keuze

Voor mij hoeft de oude kerk niet terug met haar massaliteit, juist omdat het geloof er te gewoon was. Ik verlang naar mensen die bewust voor het geloof kiezen, erover nadenken, het willen vieren samen met geloofsgenoten en die ook buiten het kerkgebouw verantwoordelijkheid willen dragen voor een betere wereld.

KOM EENS MEE... welkom!

Met regelmaat wordt er vastgesteld, dat wij Nederlanders zo ongeveer het gelukkigste volk op aarde moeten zijn. Tegelijkertijd staat het geluk niet op ieders gezicht af te lezen. Onze koning sprak er ook over in zijn kerstboodschap. Maar geluk is iets heel apart. In onze maakbare samenleving maken we de fout, dat we menen, dat we recht hebben op geluk, op welzijn. Maar geluk maken of onszelf gelukkig maken, dat lukt ons niet. Het moet dan wel frustrerend zijn, als er zich tegenslagen voordoen en niet alles meezit. In vroegere tijden wist men vanzelf dat niet elk geluk in ieders bereik lag. Je leerde tevreden te zijn met de situatie. Het was nu eenmaal niet anders.

Alles hebben en toch niet gelukkig zijn, lijkt een tegenspraak. Maar het hangt ervan af welke invulling dat men aan geluk geeft. Hebzuchtige mensen hebben nooit genoeg. Hen wordt altijd tekort gedaan. Ontevreden kijken ze om zich heen naar de mensen die meer hebben dan zij.

Geluk veronderstelt dat we ons anders opstellen. Geluk veronderstelt, dat we bereid zijn om onze zegeningen te tellen. Iedereen heeft reden tot dankbaarheid. Maar die zegeningen zien we vaak als vanzelfsprekendheden. Want we hebben er recht op. Zo'n houding stompt af.

Wie daarentegen zelfbeklag vermijdt, en optelt wat hem/haar aan zegeningen ten deel valt, heeft reden om dankjewel te zeggen. Iedereen kan zich rijk rekenen: een goed huwelijk, lieve kinderen, gezondheid, prettig werk enz.

Zingeving

Bij deze reeks van zegeningen wordt recentelijk nog iets toegevoegd, dat minder concreet is maar toch wezenlijk. Dat is de zingeving. Wij mensen hebben ook behoefte aan inspiratie. Er is behoefte aan een antwoord op onze diepste levensvragen van goed en kwaad, leven en dood, oorlog en vrede enz, enz. Waarom leven we? Is er een eindbestemming voor ons leven? Wat staat ons te doen als christenmensen? Alleen consumeren? Alleen zakken vullen? In toenemende mate ontdekken mensen de leegte van het leven-zonder-God. In toenemende mate laten zij zich verrassen door wat de kerk te bieden heeft. "Waarom is ons daar nooit op geweest?" vragen ze zich verbaasd af.

Proeven

Want wat er in de kerk gebeurt, is dat wij het geheim van God werkelijk mogen proeven en met aandacht tot ons te nemen. Er is allereerst de ambo als de Tafel, gedekt met het heilig Woord. Onze protestantse medegelovigen beperken zich zelfs tot het proeven van het goddelijke Woord en tot de uitleg ervan in de preek. Natuurlijk zijn het soms moeilijke teksten, maar juist die bijzondere teksten maken hun betekenis pas bekend als we ze 'proeven' door ze te overwegen en ze te actualiseren. We kunnen onszelf invullen in zovele verhalen en we voelen dat ons eigen bestaan ter sprake wordt gebracht. Denk eens aan het evangelieverhaal van de storm op het meer. In wiens leven heeft het nooit eens gestormd? Wie heeft zich niet vastgehouden aan dat woord van Jezus: "Ik ben er toch. Wees niet bang."

Maar ook is er de Tafel van de Eucharistie en van de andere heilige Sacramenten die aandacht verdienen. Het gaat om Gods heilige aanwezigheid, waarvoor we ons moeten open stellen. Het woord 'proeven' kan ons helpen om het geheim van God tot ons toe te laten. Het woord 'kerkproeverij' leidt ons zo tot een andere en bewustere benadering van het kerkelijke leven. God is nooit fastfood.

5. ALS KATHOLIEKEN AFSCHIED NEMEN

Voor veel mensen is het niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart worden begraven of gecremeerd. Vaak wordt door de nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf "niet meer zoveel met het geloof hebben". Maar daarmee onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis: namelijk een kerkelijk afscheid met zang, gebed en herinnering. Bovendien ontnemen nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.

5.1 Het luiden van de klokken

De klokken luiden bij vreugde en bij verdriet.

Als een (oud) parochiaan is overleden en er volgt een avondwake /avondmis en/of uitvaartmis worden altijd de klokken geluid.

Is er geen kerkelijke uitvaart dan kunnen de klokken toch geluid worden. Dit doen wij echter niet zonder toestemming van de familie. In dat geval dient een familielid of de uitvaartverzorger bij het parochiebureau of bij pastoor H. Schnackers het overlijden te melden en te vragen om te luiden.

Klokken luiden bij overlijden op doordeweekse dagen 's ochtends om 09.00 uur of 's middags om 15.00 uur.

5.2 Begraven of cremeren

Kiezen voor begraven of cremeren is een persoonlijke keuze. Steeds vaker horen wij mensen zeggen:

"Ik zadel mijn nabestaanden niet op met het onderhoud van een graf."

Binnen onze parochie is het mogelijk om bij begraving op het parochiekerkhof ook het onderhoud van het graf te regelen.

5.3 Laatste rustplaats parochiekerkhof



Op ons monumentale parochiekerkhof is nog voldoende ruimte voor begraven.

Wie voor een crematie kiest heeft de mogelijkheid om de asbus of urn bij te laten zetten in een urnengraf of in een bestaand familiegraf.

Bent u geïnteresseerd in een van deze opties maak dan een afspraak bij het parochiebureau (0475-401207). Wij leggen u graag in een persoonlijk gesprek uit wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hiervoor in rekening worden gebracht.

5.4 Nalaten

Nalaten dicht bij huis, dicht bij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dicht bij huis en dicht bij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met pastoor H. Schnackers of het parochiebureau.

6. EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

6.1 Omgekeerd huisbezoek “Kom op de soep”



Het is niet goed als de parochie zich beperkt tot het enkel aanbieden van vieringen in het weekend. De parochie is meer dan het kerkgebouw en ze mag niet beschouwd worden als de winkel, waar men zijn gewenste vieringen kan bestellen.

Vroeger trad de kerk vooral in de persoon van de priester naar buiten. Een jonge generatie vindt een bezoek van de pastoor niet meer gewenst. Het huisbezoek geschiedt alleen nog op afroep. Maar het is niet goed als pastoor en parochianen elkaar niet kennen of zelfs vreemden voor elkaar zijn (geworden). Ontmoeting, luisteren, gedachtewisseling horen bij elke mensengemeenschap. Daarom is er nu een uitnodiging tot **omgekeerd huisbezoek**. De parochie nodigt uit om elkaar te ontmoeten.

6.2 Vastenactie

De diaconie beperkt haar aandacht niet tot de mensen die dicht bij ons wonen. Ook wil de diaconie zorg dragen voor de naaste die ver van ons verwijderd woont in het zuidelijk halfrond. Als kerkbestuur vinden wij het belangrijk dat wij een project steunen waarvan de leden van de organisatie of stichting persoonlijk bij ons bekend zijn. Daarom presenteren we de vastenactie steeds samen met de ontmoetingsavond ‘Kom op de soep’. Na een bord uitheemse soep wordt het project dat bewust kleinschalig van aard is, door de betreffende mensen toegelicht. Ook is er soms de mogelijkheid om producten uit dat land te kopen.

Voor 2020 is een project gekozen in India, het land van herkomst van Rajan Arulrai Nesaiyan, kapelaan te Bochtoltz. Wij willen financieel bijdragen zodat het gebouw waar zowel kerk als multifunctioneel centrum in worden gevestigd, afgebouwd kan worden. Op 17 maart 2020 is er Kom op de soep in de Blok-hut. Daar wordt het project gepresenteerd. Aanvang 18.00 uur. In de H. Mis van zaterdag 21 maart wordt eveneens aandacht gevraagd voor het project, waarna de vastenactie van start gaat.

Maar ook tussentijds kan er aandacht gevraagd worden voor een actuele nood ergens in de wereld, waarvoor wij ons hart en ook onze beurs willen openen. Het dienstbaar zijn moet de levenshouding zijn van elke christen.

6.3 Enveloppen actie

Elk jaar organiseren wij een enveloppenactie. Hierin vragen wij een extra financiële bijdrage aan onze parochianen, maar altijd met een duidelijk doel.

Zo konden wij van de opbrengst van deze actie de deuren en poorten van onze parochiekerk laten herstellen en schilderen. De opbrengst van 2019 is bestemd voor restauratie van een deel van de historische kerkhofmuur waarmee wij dit jaar starten. Voor 2020 zal de opbrengst bestemd worden voor de aanpassing van elektra in de kerk.

6.4 Tuinfeest

In de zomer willen wij voor onze vrijwilligers, als dank voor hun inzet, een tuinfeest “**Kom in d'r Jaard**” organiseren.

6.5 Kienen senioren vanuit parochie

Als de seniorenvereniging, huiskamerproject en damesvereniging hun welverdiende zomerstop hebben, organiseren wij in onze parochie twee kienmiddagen voor de thuisblijvers. De meeropbrengst van deze middagen is bestemd voor een vooraf bepaald goed doel.

6.6 Sociale actie

Op zaterdag 12 december 2020 houden wij onze sociale actie. Hierbij kunnen inwoners voedselpakketten en goede kleding aanbieden. De levensmiddelen en verzorgingsproducten gaan naar de voedselbank en komen ten goede aan de inwoners van Roerdalen, die het wat minder hebben.

De kleding dragen wij over aan de kledingbank Midden Limburg.

6.7 Kerstmarkt

Inmiddels is onze kerstmarkt een begrip. Wij zijn voornemens om op 13 december 2020 deze gezellige en sfeervolle markt te houden. Behalve Vlodropse ondernemers kunnen ook hobbyisten uit Vlodrop en omstreken hun zelfgemaakte spullen te koop aanbieden.

PAROCHIE- EN ANDERE VIERINGEN 2020

- p** 4 januari Driekoningenviering
- 18 januari Start Kerkbalans
- p** 1 februari presentatieviering 1^e H. Communie
Maria Lichtmis en Blasiuszegen.
- 22 februari Carnavalsmis
- 26 februari Aswoensdag
- p** 29 februari Askruisje viering kinderen
- 15 maart Herdenking 75 jaar bevrijding
- 20 maart H. Vormsel
- 21 maart Start en presentatie vastenactie
- p** 4 april Palmpasen
- 9 april Witte Donderdag
- 10 april Goede Vrijdag
- 11 april Paaswake
- 12 april Hoogfeest van Pasen
- 13 april Tweede Paasdag
- 25 april Vrijwilligersviering
- p** 9 mei Moederdag
- 20 mei Vooravondmis s'Heren Hemelvaart
- 30 mei Pinksteren
- 31 mei Hoogfeest Pinksteren Eerste H. Communie

- 1 juni Tweede Pinksterdag**
- 6 juni Processie en dankviering**
Eerste Communicanten
- p 20 juni Vaderdag**
- p 11 juli Vakantie viering**
- p 15 augustus Maria Tenhemelopneming / Kroedwusj**
- 7 september 1^e schooldag schooljaar 2020-2021 zegening van schooltas/rugzakje**
- p 12 september Nationale Ziekendag**
- p 3 oktober Ouderenviering**
- 4 oktober Dierenzegening**
- 31 oktober Allerheiligen**
- 1 november Allerzielenlof en zegening van de graven**
- 13 november Kinderdienst St. Maarten**
- p 14 november Patroonheilige Caeciliafeest**
- 28 november Eerste zondag van de advent**
- p 12 december Familieviering / sociale adventsactie**
- 24 december 18.00 uur Kinderviering / gezinsmis**
- 24 december 22.00 uur Vigilie van Kerstmis, nachtmis**
- 25 december Hoogfeest Geboorte Jezus Kerstmis**
- 26 december Feest van de Heilige Familie 2e Kerstdag**
- 31 december Viering Oudjaar**

RICHTLIJNEN INSCHRIJFFORMULIER

- Knip het inschrijfformulier uit het boekje en vul het in.
- Stop het ingevulde formulier in een enveloppe. (s.v.p. dichtplakken).
- Lever deze enveloppe in op Kerkstraat 2 (de pastorie).

Betaling alleen via de Rabobank, in bijzondere gevallen s.v.p. overleg plegen met parochiebureau.

INSCHRIJFFORMULIER KERKBALANS JAAR 2020

Ondergetekende :

Naam -----

Adres -----

Postcode -----

Verklaart hierbij bereid te zijn in 2020 een bedrag van
€ _____

aan kerkbijdrage te betalen.

Hij/zij zal dit bedrag als volgt voldoen :

- per jaar
- per halfjaar
- per kwartaal
- per maand

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

door overschrijving op bankrekeningnummer **NL10RABO0154600512**
ten name van R.K. Kerk St. Martinus te Vlodrop, onder vermelding
van "Kerkbijdrage 2020"

Vlodrop,.....2020

Handtekening,.....

BESTELFORMULIER MISINTENTIES

(inleveren bij het parochiebureau Kerkstraat 2)

Naam-----

Adres-----

Woonplaats-----

Tel.nr.-----

Bestelt hierbij een H. Mis voor:-----

Evt. bijzondere vermelding-----

op: (datum en tijdstip)-----

Stipendium:

Door de week: € 12,50;

In weekend + op feestdagen € 27,50

Handtekening:

Betaling: *

a. in contanten of

b. per bank: NL10RABO0154600512

* (doorhalen wat niet van toepassing is)

