

## HOMILIE ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C ZA 20 / ZO 21 JULI 2019

De vakantieperiode is in volle gang. Velen zijn al vertrokken, of ze staan op het punt te vertrekken. De vakantiebestemming kan dichtbij zijn of men zoekt het wat verder van huis. Sommigen zijn avonturier en vertrekken op de bonne foi en denken: "We zien wel waar we uitkomen." Maar velen hebben ook een vaste plek, waar ze al jaren achtereen komen, omdat ze er gastvrij onthaald worden en zich welkom voelen. Gastvrije mensen laten je merken, dat ze je komst op prijs stellen. Dan is het ook begrijpelijk dat de gasten er terugkeren.

Bij mijn rondgang voor de enveloppenactie viel me op, dat aan heel veel huisdeuren een bordje hangt met 'welkom'. Of in de deurmat is het woordje 'welkom' ingeweven. Er wordt dan meestal ook vriendelijk de deur geopend. Maar de geïndividualiseerde samenleving van ieder-voor-zich zoals wij die tegenwoordig ook kennen, wordt in mindere mate bepaald door de gastvrijheid. "Ieder voor zich," is de leus. Of anders gezegd: "Liever zonder jou." Of: Je bent welkom, als ik je nodig heb.

1

Er zijn vele vormen van gastvrijheid. In de joodse samenleving was de gastvrijheid een heilige vanzelfsprekendheid. Het joodse geloof eiste dat. De stammen die met hun kudden onderweg waren, verheugden zich erop, als er passanten voorbij kwamen. Het welkom was dan van harte. Zo vernemen wij bij Abraham in de eerste lezing die vertelt, hoe drie mannen bij de tent van Abraham aankomen. Meteen loopt hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij buigt diep en zegt: **"Wees zo welwillend uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water laten brengen; was uw voeten en rust uit hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis; gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen."**

Abraham buigt zelfs voor zijn gasten, zozeer stelt hij hun gezoek op prijs. Onbekend zijn en toch zo met zoveel eerbied behandeld worden, dat is bijzonder. Dan is er geen argwaan of achterdocht. Respect is wat iedere mens toekomt, ook de vreemde.

Deze gasten van Abraham worden op Griekse iconen afgebeeld als drie engelen. Zij worden aan het begin van de lezing aangeduid als de verschijning van de Heer. Bijzondere gasten dus en zij hebben voor Abraham en Sara een bijzondere boodschap.

Wildvreemde mensen worden door Abraham hoffelijk begroet en met eten en drinken verzorgd, want gastvrijheid is ook altijd omzien naar elkaar. Vorige week toonde de barmhartige Samaritaan een gastvrij mens te zijn door zich over die berooide en gewonde man te ontfermen en hem onderdak te bezorgen in de nabije herberg. Gastvrijheid van de barmhartige Samaritaan is het concrete en directe antwoord op de vraag van de gewonde man: Wie is mijn naaste? Op wie mag ik rekenen in mijn nood? De naaste kan ook iemand zijn die aanklopt met een directe vraag. Zo leent volgende week in het evangelie iemand aan zijn buurman drie broden om zijn onverwachte gasten toch van eten te kunnen voorzien. Hij biedt de gastvrijheid van de edelmoedigheid opdat de ander gastvrij voor zijn gasten kan zijn.

In het evangelie van vandaag is Jezus bij de bevriende Maria en Martha te gast. Hier toont Jezus, dat gastvrijheid verschillende vormen kent van omzien naar elkaar. De mens heeft natuurlijk behoefte aan eten en drinken. Natuurlijk zijn er de drukke activiteiten van het bereiden van maaltijden, maar ook behoort de rustige, persoonlijke aandacht voor de gast bij gastvrijheid. Ook het luisteren naar iemands persoonlijke verhaal is belangrijk. Terwijl Martha in de keuken werkzaam is, blijft Maria bij Jezus.

Ze nemen tijd voor elkaars verhaal. Eten en drinken kan later nog wel. Dat luisterend oor, dat wij elkaar kunnen bieden, is zo wezenlijk bij de gastvrijheid. Hoeveel mensen kunnen nergens hun verhaal kwijt, terwijl dat verhaal als een steen op hun hart ligt? Zo vaak heb ik gehoord: "Eindelijk heb ik eens mijn verhaal kunnen vertellen. Blij mijn verhaal eens kwijt te kunnen."

Maar Jezus geeft nooit een lesje in omgang met elkaar alleen. Voor Jezus bestaat er nog een grotere werkelijkheid. Wij moeten daarom het evangelieverhaal ook toepassen op ons gelovig leven. Jezus wil onze gast zijn. Is Hij welkom? Mag Hij ook aan ons zijn verhaal, Zijn boodschap kwijt? Dat verhaal van waar het in het leven werkelijk op aankomt? Dat verhaal van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Dat verhaal van ommekeer van ons hart? Dat verhaal van liefde en vergeving?

Natuurlijk zet ons gelovig leven aan tot activiteit, tot inzet voor de naaste, tot goede werken, maar men zou kunnen vergeten wie ons daartoe inspireert. Moge de Heer ook met Zijn verhaal gastvrij ontvangen worden. Amen.