

HOMILIE ZESDE ZONDAG VAN PASEN C ZA 25 / ZO 26 MEI 2019

We hebben allemaal onze voorstelling van idyllische situaties van peis en vree, van een soort luilekkerland, van een vanzelfsprekend geluk, dat niet bedreigd is maar eeuwig is. Van de eerste christenen wordt verteld, dat ze alles broederlijk deelden en dat er onder hen niemand noodlijdend was of tekort kwam. Van heiligen is bekend dat ze inderdaad zo onthecht waren. Maar voor velen is het maar bij goede voornemens gebleven en ze zijn in oude minder goede gewoontes teruggevallen. Ook de onderlinge eenheid kwam dan meestal onder druk te staan. Aanvankelijk legden de eerste christenen zich toe op de leer van de apostelen, maar ook hier kwamen meningsverschillen al snel weer terug. In dit geval eisen joodse christenen dat niet-joden zich eveneens aan de joodse wet moesten onderwerpen. Hevige discussie. De strenggelovigen tegenover degenen die geen boodschap hebben aan de Joodse wetten. Met meningsverschillen worden dus ook al de eerste christenen geconfronteerd. Daarom gaan ze te rade bij de apostelen. Het antwoord van de apostelen is opmerkelijk. Uit dat antwoord blijkt, dat de apostelen zich niet door partijen laten beïnvloeden. In gebed leggen ze het probleem voor aan O.L.Heer. Hun antwoord kan daarom zijn: 'De heilige Geest en wij hebben besloten **u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: ...**'. Want om Gods wil, daar gaat het om.

De apostelen, geconfronteerd met dit probleem, mochten zich de woorden van Jezus op de avond voor het lijden herinneren, die ons in het evangelie van vandaag zijn voorgelezen: **Dat ze mogen rekenen op de Helper, de heilige Geest die de Vader zal zenden. Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Jezus u gezegd heeft.** Het is naar die Geest dat de apostelen luisteren. Dat is hun voorbeeld aan ons. Geen gelijk hebberij kan ons doel zijn, maar biddend luisteren naar wat God ons ingeeft. Dat staat ons te doen. Dan kan Jezus met zijn Geest verblijf bij ons nemen. Zo heeft Jezus gesproken: **"Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.**

Als God kansen krijgt en we zijn bedoelingen nastreven, dan kan God zich bij ons thuis voelen en dan verdwijnen tegenstellingen. Daarom is er ook die bijzondere belofte: **"Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld hem geeft, geef ik hem u,"**. Het erfstuk van Jezus is zijn vrede. En dat is een andere vrede dan die van de wereld. De wereldse vrede is vaak niet meer dan een wapenstilstand. Onlangs herdachten we de talloos velen die onze vrede nu met hun leven hebben betaald en vierden we Bevrijdingsdag. Maar de persoon van Jezus gaat altijd samen met een boodschap van vrede. Bij Jezus' geboorte al kondigden de engelen een wereld van vrede aan: "Vrede op aarde aan alle mensen die zich voor God openen. Op paaszondag, bij de eerste verschijning, klinkt weer het goddelijke woord van Jezus: "Vrede zij u." En altijd, heeft Jezus een boodschap gesproken die samenvalt in dat ene woord "Vrede".

Deze vrede is steeds de inhoud van de Blijde Boodschap van Jezus geweest. Heel zijn prediking draait om deze boodschap: "Wees gelovig en luister naar God, dan kan God jou zijn vrede schenken en jou tot een mens van vrede maken." Jezus wil elke mens laten ervaren, dat zijn nabijheid voor elke mens Gods liefde en dus vrede betekent. Elk woord, elke daad in heel het leven van Jezus zijn liefdeswoorden, liefdesdaaden. In de nabijheid van Jezus ervaren mensen deze liefde en zij voelen de rust en de vrede. In de nabijheid van Jezus ervaren mensen, dat zij betekenis hebben en aanvaard zijn.

In de nabijheid van Jezus gaan mensen weer ontdekken, wat het leven zijn kan. Zij ontdekken, waartoe liefde in staat is en welke bronnen van kracht Gods liefde in een mens kan ontsluiten. Dat schenkt vrede, te-vrede-nheid. Geluk en dankbaarheid.

In de nabijheid van Jezus gaan mensen die moedeloos geworden zijn weer beseffen, dat zij nooit uit Gods hand zullen vallen, wat er ook gebeurt. Zij behouden door Gods liefde het geloof in zichzelf en in de ander.

Jezus schenkt vrede in een wereld van onvrede en verdeeldheid. Vandaag oogt onze wereld niet altijd vredevol. De reden daarvan is dat velen weigeren te leven naar Jezus' woorden, om samen te werken met zijn Geest van liefde en vrede. Het lukt ons niet altijd om zo te leven, maar er is Jezus' oproep om samen te werken met zijn Geest, dan zal de wereld van aangezicht veranderen. Ze zal worden tot Rijk Gods. En daar verlangen we allen naar. Amen.