

HOMILIE TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B ZA 10 / ZO 11 NOVEMBER 2018

Voor onze parochie is dit weekend een bijzonder weekend. We sluiten niet aan bij de gewone kerkelijke zondag, maar wij geven voorrang aan de heilige Martinus, de patroon van onze parochie. St. Martinus is een van de bekendste heiligen voor de meeste mensen. Langs de Maas maar ook nog even van de Maas verwijderd, is er in ons bisdom een keten van St. Martinusparochies. Toen kinderen nog naar een patroonheilige werden genoemd, hadden vele jongens een roepnaam, afgeleid van deze grote heilige. Maar ook in niet kerkelijk verband is deze heilige bekend. Op vele plaatsen worden de St. Maartensoptochten gehouden. Kinderen met lampionnen trekken door de straten achter een als ridder uitgedoste ruiter aan, die voor St. Maarten speelt. Ook hier in Vlodrop is dat een goed gebruik waaraan door vele ouders met kinderen wordt deelgenomen.

Dat een parochie naar St. Martinus wordt genoemd, is ook te beschouwen als een programma. Niet voor niets noemt deze paus zich naar de heilige Franciscus. Daarmee maakt hij duidelijk, dat hij als een tweede Franciscus wil zijn: dat hij afziet van materiële rijkdom en uiterlijk vertoon; dat eenvoud en armoede voor hem met hoofdletters staan geschreven. Verder wil hij menselijke nabijheid. Hij wil aanraakbaar zijn en hij wil mensen en kinderen kunnen aanraken. Dat hij daarmee de veiligheidsmensen wel eens tot wanhoop brengt, ligt dan ook voor de hand.

Zoals mensen zich door St. Franciscus aangesproken voelen, zo zet ook de persoonlijkheid van St. Martinus mensen aan het denken. St. Martinus als trotse soldaat droeg een wijde soldatenmantel. Het was zijn uniform. Uniformen maken indruk op mensen en degene die het uniform draagt, kan zich heel voornaam voelen. Jezelf voornaam voelen is van alle tijden. Ook in Jezus tijd zijn er mensen die graag met hun wijde gewaden indruk maken op andere mensen zoals de schriftgeleerden doen. Maar Jezus heeft niet zo'n behoefte aan mensen die overtuigd zijn van eigen waardigheid en zich daarop laten voorstaan. Jezus is heel duidelijk en direct: **“Wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden.”** Misschien zal iemand denken, dat deze woorden enkel op de tijd van Jezus van toepassing zijn, en dat nu de tijden veranderd zijn. Maar het zit in de mens om zich belangrijk voor te doen. De waarschuwing van Jezus moet ons stil maken, voorzichtig, bescheiden.

Martinus hecht dus blijkbaar niet zo aan zijn uniform met soldatenmantel, want hij deelt zijn mantel met een arme bedelaar. Van zijn mantel is nog maar een manteltje over.

Jezus kijkt op een andere manier naar mensen. Jezus laat zich dus niet verleiden door grootdoenerij. Hij is niet onder de indruk van mooie gewaden. Het evangelieverhaal van vandaag vertelt, hoe Jezus zittend bij de offerkist ziet, hoe mensen hun gaven opzichtig in de offerkist laten vallen. Zij hopen dat hun goede giften met vriendelijkheid en instemming begroet worden. Jezus kijkt anders naar mensen en hun gaven. **“Er kwam ook een arme weduwe, die twee penningen, ter waarde van één cent, in de offerkist wierp.”** Voor de toeschouwers zet zo'n gift geen zoden aan de dijk. Zo'n arme vrouw is daarom het groeten nauwelijks waard. Maar Jezus denkt er anders over: **“Die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen zij er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede: al wat ze bezat. Alles waar ze van leven moest.”** Terwijl iedereen haar over het hoofd zag, wordt deze arme vrouw ons ten voorbeeld gesteld. Zij krijgt van Jezus een grote waardigheid toegekend. Zij heeft het egoïsme overwonnen, de zelfzucht, de grootdoenerij. Zij kan wel niet optrekken met de gegoede klasse, maar zij durft het aan om op God te vertrouwen. Alles waar zij van leven moest,

wierp zij in de offerkist. Zij stond het af aan God, aan Wie zij haar leven had toevertrouwd.

Martinus heeft een programma. Hij ziet ervan af om indruk te maken op mensen met zijn grote mantel. Hij geeft mensen waarde, ook mochten die een bedelaar zijn. Hij geeft niet uit menselijk opzicht om indruk te maken. Hij geeft vanuit zijn hart. Amen.