

HOMILIE TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B ZA 9 / ZO 10 JUNI 2018

Voor vieringen of om andere redenen ben ik regelmatig op zoek naar teksten die mensen aanspreken uit de Blijde Boodschap van Jezus, woorden die bezieling uitstralen en waarnaar we graag luisteren. Maar het evangelie dat zojuist is voorgelezen, heeft maar weinig aantrekkingskracht en bezieling putten we er nauwelijks uit. Er wordt dan ook snel in het evangelie verder gebladerd naar iets wat ons meer aanstaat. Maar toch, dit evangelieverhaal wordt ons op deze zondag door de kerk aangereikt. Wereldwijd overweegt men deze zelfde woorden. Maar ook zou het niet juist zijn om van het evangelie een grabbelton te maken. Het is ook geen supermarkt waar we langs de schappen lopen en enkel de ons welgevallige producten uitkiezen. Interessant is dan wat we laten liggen en waarom dat we het laten liggen. We zouden dan het evangelie tekort doen, want elk verhaal heeft zijn waarde. We lezen het hele evangelie.

Maar ook Jezus zelf wist niet altijd applaus te oogsten. Het ene moment kon Jezus dan wel grote volksmenigten boeien, maar een ander moment, wisten de mensen geen raad met zijn uitspraken. Zelfs **zijn verwanten trokken erop uit om Hem mee te nemen, want men zei, dat Hij niet meer bij zijn verstand was,** zo lezen we vandaag. Het moet je maar door je familie gezegd worden **“Niet goed bij je verstand.”** Jezus is dus niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Hij is zelfs omstreden. En wat gebeurt er met mensen die omstreden zijn? Men gaat hun integriteit betwifelen. Men gaat kwaad spreken over hen. Dat overkomt ook al Jezus. Men gaat hem bovendien het kwaad van de wereld in de schoenen schuiven. **“De Schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden dat de duivel in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef.”** Je moet er maar van beschuldigd worden, dat je een alliantie met het kwaad bent aangegaan.

Natuurlijk was men in de tijd van Jezus eerder geneigd om het werk van 'de boze' in een ander te kunnen aanwijzen. Het was een soort van verkettering waarvan men regelmatig gebruik maakte. Wij doen dat niet zo maar wij hebben andere methodes om iemands goede naam te beschadigen. Ook Jezus moet het ontgelden. De zondeloze wordt van alle zonde en heulen met het kwaad beticht.

Tegenwoordig spreken we niet mee zo gemakkelijk over het kwaad en over de zonde. Maar toch is het kwaad zichtbaar in de wereld aanwezig. We hoeven immers de krant maar open te slaan en de tv maar aan te zetten en het kwaad komt onze huiskamer binnen. Er zijn oorlogen met de bombardementen in Syrië. Er zijn aanslagen in Irak. Er is uitbuiting van zoveel hard werkende arbeiders. Er is een onevenredige verdeling van de rijkdommen der aarde. Er is de honger naar macht, die geen middelen schuwt om het doel te bereiken. Er is het vluchtelingenprobleem. We houden de deuren het liefst gesloten. En zo kunnen we nog even doorgaan. Maar zijn we zelf wel brandschoon? Over de burens weten we heel wat te vertellen. En de burens over ons. Zo'n opsomming van kwaad moet ons te denken geven: mens wie ben je dat je zo de ander naar het leven staat. Dat je iemands anders leven onmogelijk maakt.

Dat kwaad heeft Jezus aangekaart in zijn prediking. Hij heeft de vinger op menige pijnlijke plek gelegd en dat willen we liever niet horen. Jezus' woord prikt in ons vel. Immers het egoïsme is van alle tijden. Ook in Jezus' tijd waren er de armen. Ook in zijn tijd werd er kwaad gesproken. Ook in die tijd werden mensen vernederd, uitgebuit. Ook toen hadden mensen al last van hoogmoed en machtswellust. Maar Jezus neemt er niet aan deel en hij heult niet mee met die geest van het kwaad. Hij wil ons daarentegen bezielen met de heilige Geest, maar die Geest wordt vaak buiten gehouden. Het is de goede geest die het gevecht aangaat met ons egoïsme, onze hoogmoed, onze hebzucht, onze drang naar macht en de neiging om ons boven anderen te verheffen.

De goede geest, ofwel de heilige Geest kan soms een innerlijke worsteling veroorzaken. Die Goede Geest willen we dan het zwijgen opleggen, maar dat gaat dan ten koste van onze menselijke waardigheid, want die is nauw verbonden met onze integriteit, onze oprechtheid, ons gewetensvol handelen. De Goede Geest, leeft dan in ons, als we toetreden tot de familie rond Jezus. **“Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.”** De band met Jezus houdt ons geweten fijngevoelig. Dat vraagt toeleg. Telkens weer. Maar het maakt ons tot mooie mensen, mensen die het goede vorm geven en zich verzetten tegen het kwaad. Deze mensen hebben we nodig.