

HOMILIE EERSTE PINKSTERDAG ZA 19 / ZO 20 MEI 2018

Pinksteren is een zomers feest. Als de zon meewerkt, dan is dat heel zeker het geval. Alles is tot nieuw leven gekomen. De natuur heeft zijn zomers kleed aangetrokken. Alle struiken zijn groen. Het voorjaar is voorbij. Het nieuwe leven heeft doorgezet.

Men kan deze beeldspraak toepassen op de gebeurtenissen rond Pasen. Alles leek voorbij op Goede Vrijdag, maar met Pasen verscheen de Heer aan zijn leerlingen en nu ontvangen deze mensen de heilige Geest. De vreugde van Pasen was nog zo teer en kwetsbaar. Het trauma van Goede Vrijdag bleef hen maar steeds door het hoofd zweven. Zij konden de angst niet kwijtraken, maar op Pinksteren zet Gods Geest door en daalt over hen neer en deze angstige, bange, moedeloze apostelen worden herschapen tot moedige mensen die naar buiten treden. Vanaf dan kunnen ze over Jezus niet zwijgen. Niets en niemand kan hen nog bang maken of tegen houden, zozeer zijn zij nu van Jezus vervuld en van wat Hij voor hen heeft gedaan.

Bovendien: Wat aanvankelijk in het leven van Jezus voor hen allemaal losse woorden waren, gebeurtenissen zonder samenhang, dat alles valt nu als puzzelstukjes in elkaar en zij begrijpen de bedoelingen van Jezus en wat Hij voor ons allen gedaan heeft. Zij raken zozeer vervuld van die Liefde Gods, dat een innerlijk vuur hen beweegt en zij alle vreesachtigheid afleggen. Vanaf dat moment zijn zij een gemeenschap rond de verrezen Jezus.

De eerste lezing vertelt ons het verhaal van die nederdaling van de heilige Geest. Weg is de angst dat ze hetzelfde lot zouden ondergaan als Jezus. Vol geloof getuigen ze van Gods grote daden. En velen die naar Jeruzalem gekomen zijn, kwamen naar hen luisteren. Mensen uit de hele toenmaals bekende wereld. Alle taalbarrières vielen weg. De eenheid overheerste.

Voor onze kerk en voor de hele mensengemeenschap is de heilige Geest heel belangrijk. Aan het begin van de bijbel staat het verhaal van de bouw van de toren van Babel. Hij werd gebouwd door mensen die een toren tot in de hemel wilden bouwen, tot op de plaats waar zij God vermoeden, want zij wilden door-dringen tot op de plaats van God. Zij konden geen God boven zich verdragen. Hoogmoed, heerszucht dreven hen. Maar - zo vertelt het verhaal - God greep in. Hij liet hen allen een andere taal spreken. Zo ontstond er een babylonische spraakverwarring en de toren werd niet afgebouwd.

Deze babylonische spraakverwarring heerst ook nu nog vaak tussen mensen, waar Gods Geest wordt buitengesloten. Vriendschap heeft plaats gemaakt voor argwaan. Vrienden zijn elkaars vijanden geworden. Ouders en kinderen verstaan elkaar niet meer. Hoogmoed, heerszucht, machtsdenken brengen verdeeldheid tussen mensen, tussen volkeren. Het is een oerervaring van de mensen. Daarom staat het al op een van de eerste bladzijden van de bijbel. Maar het babelgebeuren heeft een vervolg gekregen. Pinksteren toont, hoe Gods Geest weer eenheid sticht in die verdeeldheid. De vele volkeren van de wereld waren aanwezig te Jeruzalem. Zij waren verbaasd, dat zij allen de woorden van Petrus konden verstaan. Maar zo werd duidelijk, dat de boodschap van Jezus bedoeld is voor alle volkeren en eenheid scheidt. Alle volkeren kunnen hun eenheid hervinden in het geloof in de persoon van Jezus Christus. Alle volkeren kunnen in solidariteit voor elkaar zorg dragen. De heilige Geest roept ons daartoe op. Hij maakt ons geweten onrustig, totdat

wij eraan gaan staan en naar de eenheid streven, zoals Jezus die heeft bedoeld: eenheid met elkaar, eenheid voor elkaar.

Nog altijd komt de heilige Geest ons tegemoet. In het sacrament van het vormsel verbindt hij zich aan het leven van deze jongen of dat meisje. Hij helpt ons bij de ontplooiing van onze goede eigenschappen en versterkt deze. Hij helpt ons trouw te blijven aan het goede en om ons te verzetten tegen het kwaad. Hij doet ons naar God verlangen.

Zijn wegen die Gods Geest met ons gaat, zijn heel gewoon, zo gewoon, dat wij er geen oog voor hebben, maar toch werkt hij in ons leven: in mijn leven, in uw leven. Want we hebben allemaal een geweten. We worden fijngevoelig voor goed en kwaad. We gaan idealistisch aan de slag om een goede invulling aan ons leven te geven. We laten ons niet leiden enkel door gewin of door macht. Dienstbaarheid, bescheidenheid, vriendelijkheid zijn de levenshoudingen die ons kenmerken. We willen iets toevoegen aan het geluk van mensen en aan een betere wereld.

Spreeken over de heilige Geest is voor velen heel moeilijk. Het lijkt zo weinig concreet. Maar als we met de lichtstralen van de Geest meekijken, zien wij hoe er mooie dingen gebeuren waar de heilige Geest kansen krijgt: vriendelijkheid, hartelijkheid, mildheid, vergevingsgezindheid.

Dat is wat ik u toewens, nu ik u een zalig pinksterfeest toewens. Amen.