

## HOMILIE VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT ZA 23 / ZO 24 DECEMBER 2017

Het is een merkwaardige weekend. Vanavond vragen wij uw aandacht voor de vierde zondag van de advent, en morgenavond vieren we heilige avond en Kerstmis. Dat heeft misschien tot gevolg dat we wat de advent betreft er niet echt meer bij zijn, omdat we met onze gedachten al veel meer bij Kerstmis zijn. Of we moeten toegeven, dat de advent er helemaal bij ingeschoten is. De maand december is immers zo druk. Eerst was er de sint, toen de sneeuw en nu gaat onze aandacht vooral uit naar inkopen en het creëren van kerstsfeer. Dat is inderdaad een groot werk. Eten en drinken horen immers ook bij het feest. Maar toch is het goed om in de voorbereiding op kerstmis alle stappen mee te zetten samen met de profeet Jesaia met zijn vreugdevolle beloften, met Johannes de Doper en zijn oproep om de weg voor de Heer te bereiden. En vandaag willen we ons in de liturgie van de 4<sup>e</sup> advent verenigen met de aanstaande moeder van het kind van Bethlehem. Ook de voorgeschiedenis telt mee. Want dan kunnen we nog meer onder de indruk komen van het feest dat komen gaat.

Wat is die voorgeschiedenis? In oude tijden wilde koning David een tempel bouwen om er de ark van het Verbond een plaats te geven. Maar in de eerste lezing laat God de Heer via de profeet Nathan aan koning David weten dat het bouwen van een stenen tempel geen prioriteit heeft. God wil allereerst onder de mensen en in mensenharten wonen. Gods aanwezigheid wordt nog geïntensiveerd door de geboorte van de Messias. God wil in ons midden wonen door zijn Zoon, geboren uit Maria. Naar die Zoon heeft het joodse volk eeuwenlang uitgezien. Hun geduld is danig op de proef gesteld. Maar God heeft zijn belofte waar gemaakt: God de Heer heeft de engel Gabriël naar de jonge vrouw Maria in Nazareth gezonden, een dorpje ergens in Galilea, helemaal in het noorden van Israël. De engel Gabriel brengt de Blijde Boodschap aan Maria.

De begroeting van de engel gebeurt in plechtige woorden: 'Verheug u, Begeenadigde, de Heer is met u.' Het is te begrijpen, dat Maria schrikt bij die woorden, omdat ze niet weet wat ze eronder moet verstaan. Ze heeft haar eigen verwachtingen van het leven en bovendien is ze niet getrouwd en 'bekent ze geen man', zoals het plechtig wordt overgeleverd. Maar toch, ze verzet zich niet tegen de boodschap die de engel haar brengt. Ze laat zich overweldigen door dat bijzondere woord van de engel: **"De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduw; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God, ... want voor God is niets onmogelijk."** Daarop luidde Maria's antwoord heel eenvoudig: **'Zie de dienstmaagd van de Heer. Mij geschiede naar uw woord.'**

**'Voor God is niets onmogelijk,'** zei de engel En dat is genoeg voor haar. Zo maakt God zijn belofte aan David waar. Zo zal Maria moeder van God worden. Welk een uitverkiezing! Zij is degene die het leven zal schenken aan de Heiland, de Redder van de wereld. Dichterbij kan God niet naar mensen toe komen. Zij mag de Moeder worden van degene, die al van voor alle tijden bij de hemelse Vader was maar die zich nu vernedert om een mens van vlees en bloed te worden.

Maria, moeder van God, zo noemen wij haar. Dat is de eerste eretitel, die aan Maria verleend is. Wij willen haar bijzonder eren. Katholieke christenen hebben een bijzondere band met Maria. Aan haar hebben wij de meimaand als Mariamaand toegewijd. Maar meer nog dan de meimaand is er de advent als bij uitstek een Mariatijd, want alleen met Maria kunnen wij werkelijk uitzien naar kerstmis. Onze voorbereiding op die grote feestdag kan aan betekenis en diepgang winnen, wanneer wij ons verbonden weten met die aanstaande moeder Maria. Zij heeft tot in haar eigen lichamelijke komst van God op aarde mogen ervaren.

De geboorte van een kind is altijd een bijzonder feest, waarbij we ook aan de aanstaande moeder alle aandacht schenken, want de moeder brengt het kind ter wereld. Zo willen wij Maria eren en danken en samen met haar kerstmis gaan vieren. Amen.