

HOMILIE ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B ZA 26 / ZO 27 SEPTEMBER 2012

Jezus had de gave van het woord. Hij kon de menigte boeien met zijn nieuwe en verfrissende gedachten. In groten getale kwamen de mensen naar Hem luisteren. De apostelen lieten zelfs hun boten en visnetten achter om Hem te volgen. Zo geboeid waren ze door de bijzondere persoonlijkheid van Jezus. Ze hadden hoge verwachtingen van Hem. Vorige week hoorden we dat ze onder elkaar ruzie maakten wie dan wel de voornaamste zou worden in het komende rijk. Ze zagen zichzelf al zitten op de voornaamste tronen. Maar dan vertelt Jezus plotseling over naderend lijden en ze raken in verwarring. Hebben ze op de verkeerde persoon gewed? Hebben ze hun netten voor niets verlaten? Maar ze hebben nog altijd hoop, want ze zijn getuige van de vele wondertekens die Jezus verricht: hoe Hij lammen laat lopen, blinden laat zien, doven laat horen en mensen bevrijding schenkt die in de macht van de boze zijn. Jezus schijnt iets te kunnen wat niemand anders kan. Hij schijnt een alleenrecht op wonderen te hebben. Maar vandaag lijkt deze hoop in rook op te gaan. Het is Johannes die volledig ontdaan zich tot Jezus wendt: "Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was." Een soort kwakzalver die het kunstje ook eens wil proberen. Johannes verwacht dan, dat ook Jezus rood zal aanlopen en over deze concurrent een vloek zal uitspreken. Maar Jezus reageert uitermate kalm. Geen enkele opwinding

Het valt op, hoe Jezus bij herhaling onze wereld op zijn kop zet. Hij kiest er niet voor om een machtige Messias te zijn, een koning met paarden en ruiters maar hij is koning in dienstbaarheid. En vandaag, terwijl de apostelen verwachtten, dat Jezus de concurrentie te lijf gaat, klinkt zijn antwoord heel rustig: "Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons."

"Wie niet tegen ons is, is voor ons." Deze opmerking van Jezus is daarom zo verfrissend en nieuw, omdat onze reactie in een conflict meestal geheel anders is. Wij zeggen: "Wie niet voor ons is, is tegen ons." In de emotionaliteit van een conflict zijn wij geneigd onmiddellijk de zaak op scherp te zetten en mensen voor het blok te plaatsen. Jezus reageert anders: "Wie niet tegen ons is, is voor ons." Hij maakt daarmee een einde aan alle vijanddenken, dat mensen onmiddellijk in hokjes plaatst. Wij verdelen mensen in vijanden en medestanders. Een tussenvorm, waar men oog heeft voor gelijk en ongelijk bij beide partijen, waar men zoekt naar een compromis en naar wegen van verzoening, zo'n tussenweg is dan niet mogelijk. Jezus daarentegen zegt: "Als iemand een wonder doet in mijn naam, zal Hij niet zo gauw ongunstig over mij spreken." Jezus zoekt eerst het positieve in een mens, Hij staat erbij stil en waardeert dat. Het kan zelfs een heel eenvoudig gebaar zijn. "Als iemand u een beker water geeft, omdat gij van Christus zijt, voorwaar ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."

Wij mogen Jezus in zijn verhouding tot anderen tolerant noemen. Tolerantie is een belangrijk woord in onze samenleving. Toch verwisselen wij tolerantie vaak met onverschilligheid. Om ons daarvoor te behoeden voegt Jezus aan zijn oproep tot verdraagzaamheid een aantal uitspraken toe, waar wij ons om hun felheid maar moeilijk mee akkoord verklaren. "Het is beter voor u," zo zegt Jezus, "om kreupel of met één oog of één hand, het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit alle ledematen verloren te gaan."

Jezus wil het kwaad niet goed praten maar roept ons op tot waakzaamheid en tot trouw aan het goede. Jezus pleit voor verdraagzaamheid tegenover anderen, maar waarschuwt ons voor de gemakzucht en onverschilligheid. Men kan inderdaad soms

vaststellen dat geloofsijveraars intolerant zijn tegenover andersdenkenden. Men kan ook echter ook vaststellen, dat mensen die voorgeven tolerant te zijn, in werkelijkheid onverschillig zijn en het kwaad goed praten. De weg die Jezus wijst is de weg van de verdraagzaamheid enerzijds, terwijl je anderzijds jezelf toch heel bewust toelegt op een waarachtig christelijk leven, waardoor de betekenis van Jezus en zijn evangelie voor ieder mens oplicht en concreet wordt. Tolerantie voor de ander, toeleg op het goede bij jezelf. Amen.