

HOMILIE 29^E ZONDAG DOOR HET JAAR B MISSIEZONDAG ZA 20/ ZO 21 OKTOBER'12

Wie de loopbaan van politici volgt, kan vaststellen hoe roem en neergang wonderbaarlijk dicht bij elkaar liggen. De ene verkiezing brengt grote winst en de volgende eindigt in een politieke afrekening. Politici gaan en komen. Sommigen blijven tot de verbeelding spreken en van anderen zullen de namen snel vergeten zijn. Politiek als strijd om de macht houdt velen bezig. Het is soms een niets en niemand ontziende strijd. De een wil groot en belangrijk zijn ten koste van een ander. Geen middel wordt geschuwd.

Maar het zijn niet alleen politici die zich steeds weer zo willen profileren. Het is een bekoring voor iedere mens, die mondig is en geleerd heeft om assertief te zijn; om op te komen voor zijn eigen belangen en hoe voorop te stellen en deze veilig te stellen.

Het speelde al onder de vrienden van Jezus. "Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen." "Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten." Vrienden van Jezus vallen voor de verleiding om te pronken met hun macht. Zij mogen dan in mooie gewaden zitten aan de linker- en de rechterzijde van de komende koning. Zij zullen met hem mogen heersen en de mensen zullen hen naar de ogen moeten zien en om gunsten moeten smeken. Het eigen voordeel zal er niet onder lijden, want ze zullen verder toegang hebben tot de schatkamers van het rijk en ze zullen zichzelf rijkelijk kunnen bedelen. "Meester, geef wat wij u vragen."

Wat helder is, dat de vrienden van Jezus nog niet hebben begrepen, wat de inhoud is van Jezus boodschap en hoe hijzelf daaraan vorm en betekenis geeft door hen voor te leven wat hem voor ogen staat. De reactie van Jezus op het verzoek van de leerlingen is dan ook terughoudend: "Jullie weten niet wat jullie vragen." Zijn jullie in staat de beker van het lijden te drinken die Ik drink en het lijden te ondergaan dat ik zal ondergaan?"

Jezus is hun koning, maar Jezus wil niet koning zijn volgens de voorstelling die de vrienden zich daarvan hebben gemaakt. Jezus wijst een andere weg aan: "Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hun mensen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dat mag bij jullie niet het geval zijn." Want echte macht is dienende macht.

Wie zich verdiept in het leven van Jezus, kan vaststellen, dat zijn leven gekenmerkt wordt door dienstbaarheid. Dienstbaarheid heeft concrete vormen. Het betekent: niet voorop willen staan; niet assertief zijn. Maar het betekent ook wel eens slikken en goed vinden dat een ander met de eer gaat strijken en hem/haar dat ook nog gunnen. Het betekent concreet om over de eigen schaduw heen te stappen en te werken aan verzoening wanneer verhoudingen verstoord zijn en geen haat- en wraakgevoelens koesteren. Het betekent eigen plannen opgeven, wanneer dat een ander ten goede komt. Het betekent afzien van het eigen voordeel en gewin. Iedereen met enige levenservaring weet dat er geen gezin stand houdt, als er onderling niet de houding van dienstbaarheid wordt nagestreefd. Juist dan laat men de ander tot zijn recht komen en acht men de ander hoger dan zichzelf.

Het antwoord van Jezus aan de geldingsdrang van de twaalf bevat een duidelijke aansporing. We weten ook, dat Jezus het niet bij mooie woorden alleen gelaten heeft. Jezus wordt zelf slachtoffer van degenen die machtig willen zijn. Daarom mogen zijn leerlingen de weg van de ijzeren vuist niet gebruiken. Zij zullen een tegengeluid moeten laten horen en voorleven zijn, waar dienen voorop staat. Dit is de grondwet die Jezus uitvaardigt voor de gemeenschap van broeders en zusters die zich onder God willen plaatsen. Het wederzijds dienen naar het

voorbeeld van Jezus staat tegenover elk streven naar macht in de wereld. God wil dat alle mensen bevrijd worden van onderdrukking en onrechtvaardigheid. Het principe dat Jezus verwoordt, wordt een uitdaging voor het aards-menselijk denken en een aanklacht tegen elke situatie waarin macht voorop staat. Door zijn verkondiging, die afgestemd is op de dienende heerschappij van God, relativeert Jezus elk streven naar uiterlijke macht. Waar mensen hun macht in dienst stellen van de gemeenschap, staan zij in dienst van God en mogen zij meewerken aan Gods Koninkrijk