

HOMILIE 23^E ZONDAG B ZA 8 / ZO 9 SEPTEMBER 2012 DOOR ZONNEBLOEM

Het tweede weekend van september staat elk jaar in het teken van ziekenzondag, onder auspiciën van de nationale Zonnebloemvereniging. Daarom is er ook een gastkoor. **"Zonder elkaar is iedereen alleen,"** luidt het jaarthema van de landelijke vereniging. Daarmee wijst de Zonnebloem op een van de nadelen van onze samenleving, waarin iedereen zo lang mogelijk zelfstandig moet blijven. Ook kennen we de gewoonte niet meer, dat opa of oma bij één van de kinderen inwoonde en deelnam aan het gezinsleven. Om goede redenen wil niemand dat meer, kinderen niet en ouders niet, maar het betekent wel dat zonder elkaar, menigeen alleen is. Alleen zijn hoeft geen probleem te zijn. Maar alleen-zijn kan eenzaamheid tot gevolg hebben en dat wil niemand en kan ook niemand echt verdragen.

In oude tijden met een gesloten dorp was er veel sociale controle. Mensen hielden elkaar in de gaten en gingen elkaars gangen na. Jaloersheid stak snel de kop op. "Woa deet dae daat vaan?" was een veelgestelde vraag. Alles was door oude tradities en gebruiken geregeld. Wie daarvan afweek ging over de tong. Die sociale controle is er gelukkig niet meer, maar het was wel de tijd van de noaberplicht, de burenhulp, een ongeschreven wet, want iedereen wist: beter een goede buur dan een verre vriend. Iedereen wist: we zouden elkaar eens nodig kunnen hebben.

Onze tijd wordt gekenmerkt door de individualisering. Die heeft goede kanten, want iedereen mag zichzelf zijn en hoeft zich niet te persen in het keurslijf van de sociale controle of de achterklap. Men kan zich ook vrijer voelen tegenover de burens, want die afhankelijkheid vanwege de noaberplicht bestaat niet meer. Wij verwijzen door naar de overheid, die voor alles moet zorgen, maar die dat ook niet meer doet, maar ons weer wijst op onze sociale plicht om zorg te dragen voor elkaar, want "Zonder elkaar is iedereen alleen."

Ik dank onze Zonnebloem voor alle zorg en moeite die de leden voor onze zieken verrichten. Het symbool van de Zonnebloem is een goedgekozen logo, dat uitdrukt wat men voor elkaar wil zijn: mensen die de zon weer laten schijnen voor al die mensen, in wier leven het donker geworden is. Ook de Sinterklaasactie 'Zon in de schoorsteen', is voor velen een zonnig moment in de donkere dagen van december.

Maar dit weekend zet ook onze parochie de deuren open en heeft een OPEN KERKEDAG georganiseerd. Deze OPEN KERKEDAG geeft ons de mogelijkheid om ook buiten de eredienst en vieringen om alle mensen van Vlodrop en het aanpalende buitenland uit te nodigen om te komen bezichtigen wat meestal vanwege de waarde veilig opgeborgen ligt in de kluis of in een stevige kast. Er zijn de kelken en de monstransen en zilveren kannetjes en schalen. Om de meest kostbare bezittingen te tonen hebben we enkele jaren geleden een vitrinekast aangeschaft. Ook worden de paramenten of liturgische gewaden ten toon gesteld. Kostbaar handwerk, dat ook eens gezien mag worden. Bij gelegenheid van OPEN KERKEDAG kan de mogelijkheid geboden worden om van dichterbij de borduursels te bewonderen.

Maar ook hopen wij op deze wijze een uitnodigende kerk te zijn, die contact zoekt met allen die hier wonen. Vandaar het initiatief van het omgekeerd huisbezoek, waarmee we al diegenen uitnodigen, die onze parochie, niet, nog niet of niet meer kennen. Waarom? Omdat wij iets te bieden hebben wat mensen goed doet. We lijken zo op de doofstomme uit het evangelie, in onszelf gekeerd, met onszelf bezig. Tot ieder van ons wil Jezus zeggen: "Ga open." Wees een mens van liefde voor je omgeving en sluit je niet langer op in de kleine wereld van eigenbelang en ieder voor zich. Laat zien, waar je voor staat en bouw mee aan onze parochie, ons dorp, onze straat, opdat mensen er gelukkig kunnen zijn.